

Het Koninkrijk en de Gemeente

Vraag: Is er verschil tussen het Koninkrijk en de Gemeente?

Antwoord:

Ja! Het koninkrijk is de plaats van geopenbaard gezag en heerlijkheid (1 Kor. 15:24; 2 Petr. 1:16-17; Ps. 145:11-13). De Gemeente is het geheel van de verlostten (Hand. 20:28; Ef. 5:23-25).

Als ik over het koninkrijk spreek denk ik aan Christus als *Koning* (Ps. 2), maar als ik over de Gemeente spreek, denk ik aan Christus als het *Hoofd* (Ef. 5:23; 1:22-23). In het koninkrijk zijn er nu velen die niet echt tot God bekeerd zijn (Matth. 13; 25:1-12). Maar in de Gemeente (gezien als het Lichaam van Christus) kan niemand zijn dan alleen zij die door de Heilige Geest met Christus verenigd zijn (1 Kor. 12:12).

In het koninkrijk is er *belijdenis* van leven, in het Lichaam van Christus de *werkelijkheid* van leven (dus in het Koninkrijk zijn zij die beweren Christenen te zijn, in het Lichaam van Christus zijn alleen zij die écht wedergeboren zijn); in de eerste moet het kwaad, *in onze tijd*, niet buitengesloten worden (Matth. 13:28-30), in de laatste moet dit uitdrukkelijk wel (1 Kor. 5).

H.L. Heijkoop