

Vergeving

En Jezus zei: Vader, vergeef het hun, want zij weten niet wat zij doen!

Lukas 23:34

We zijn in Japan, in het jaar 1941. Jubelend seinde Mitsuo Fuchida, die als piloot bij de Japanse luchtmacht de verrassingsaanval op de Amerikaanse oorlogsvloot in Pearl Harbor had geleid, de melding van de overwinning naar Tokio door. Ongeveer vier jaar later kwam de Amerikaanse militaire tegenaanval. Na de vreselijke atoombommen op Hiroshima en Nagasaki bleef er voor de Japanners niets over dan te capituleren.

Fuchida besloot om de Verenigde Staten in een boek over begane oorlogsmisdaden aan te klagen. Daarom begon hij na het einde van de oorlog met een onderzoek over de misère van de Japanners in krijgsgevangenschap. Maar in plaats van over misdaden te horen, stuitte hij bij zijn onderzoek op verhalen over twee weldoeners. Hun vergevingsgezindheid ondanks zware represailles van Japanners waaronder zij geleden hadden, verbaasde hem. De ene was een jong meisje, dat de gevangenen bezocht en hen onzelfzuchtig geholpen had. Op de vraag van de soldaten: 'Waarom behandelt u ons zo goed?', had ze geantwoord: 'Omdat mijn ouders door het Japanse leger zijn vermoord'. Dat was gebeurd toen de Japanners de Filippijnen bezetten, waar haar ouders gewerkt hadden. De andere was een piloot van een bommenwerper, die op de retourvlucht van een luchtaanval op Tokio, in China een noodlanding moest maken en daar in Japanse gevangenschap kwam.

Toen Fuchida inzag dat beiden Christenen waren en hun houding met de Bijbel overeenkwam, begon hij in het Nieuwe Testament te lezen. Na korte tijd erkende hij zijn zonden, beledde ze voor God en nam Jezus Christus als zijn Redder aan. De rest van zijn leven bracht hij door met het verbreiden van de blijde boodschap van de redding in de Heere Jezus Christus in vele landen.

Hij had onderzoek gedaan naar de slechte daden van anderen, maar ontdekte zijn eigen toestand voor God. Bent u ook nog steeds gefixeerd op de fouten van anderen in plaats van uzelf in Gods licht te zien? Alleen als u zó met uzelf bezig bent, zult u ontdekken dat God allang een oplossing voor u klaar heeft, in de Persoon van Jezus Christus.

Uit de dagkalender 'Het Goede Zaad'

