

Uw Woord is de Waarheid

Johannes 17:17

Romans worden altijd goed verkocht. De meeste literaire boeken dragen een boodschap met zich mee die door de lezer samen met het spannende avontuur ongemerkt wordt opgenomen. Een literatuurcriticus schreef aan het einde van zijn boekbespreking over de auteur: 'Die man is niet te vertrouwen, zoals elke grote schrijver!' – Dat doet er niet toe, zeggen de meeste lezers, de hoofdzaak is dat ik mij goed heb geamuseerd.

Maar er zijn ook andere mensen. Mensen voor wie het in de eerste plaats om de waarheid gaat. Er staat boven dit blaadje een uitspraak van Jezus Christus, die Hij in het gebed tot Zijn Vader uitspreekt en die ook ons iets te zeggen heeft: 'Uw Woord is de waarheid'. Dat is het Woord van God. Dit Woord bezitten wij in de Bijbel, in het Oude en in het Nieuwe Testament. Christus, de Zoon van God, van Wie de Heilige Schriften getuigenis afleggen, is Zelf de Waarheid.

Dat is beslist een duidelijke, verheven uitspraak. Alleen God kan zó spreken. Maar als gelovige ervaar je de waarheid van dit Woord. Je vindt de mensen en hun motieven treffend in de Bijbel voorgesteld. Je ontdekt vóór alles jezelf daarin, ook wanneer dat voor jou soms pijnlijk is, want complimentjes over onszelf kunnen wij niet van God verwachten. En zoals je door de omgang met een vriend overtuigd kunt worden dat hij de waarheid liefheeft en oprecht is, zo kun je ook overtuigd worden door de omgang met dit Goddelijke Boek. Eén van de apostelen schrijft: 'Wie God kent, hoort ons. Hieraan kennen wij de geest van de waarheid, en de geest van de dwaling' (1 Joh. 4:6).

Wat denkt ú van de Bijbel? Is het voor u, voor jou echt GóD die heel persoonlijk spreekt door de Bijbelwoorden? Of is het een Boek dat je snel even leest om aan je godsdienstige verplichtingen te voldoen. Jongelui, hoe vaak lees je de Bijbel? En hoe lees je erin? Je moet dit Boek biddend lezen, en jezelf steeds afvragen: wat heb ik in dit gedeelte geleerd over God en over de Heere Jezus? En wat heb ik geleerd over mezelf? Welke lessen mag ik vervolgens meenemen naar mijn leven van elke dag, thuis, op school, op het werk...? Dan wordt de Bijbel voor ons echt een Boek dat leeft en dat ons leven inhoud, zin en blijdschap geeft.