

## Uw Vader weet het

*‘Want uw Vader weet wat u nodig hebt, voordat u tot Hem bidt’ (Matth. 6:8).*

### *Uw Vader*

De Heer Jezus richt Zich hier tot Zijn discipelen. Wij zijn ook discipelen van deze goede Meester. Hij zegt niet ‘Mijn Vader’ maar ‘uw Vader’ om de vertrouwelijkheid van deze relatie met de Vader te benadrukken (Matth. 6:32). Wij zijn geen wezen. In de hemel is er Iemand Die liefdevol voor ons zorgt. Onze Vader is Dezelfde als Die van de Heer Jezus (Joh. 20:17), Die tegen ons zegt: ‘De Vader Zelf heeft u lief’ (16:27).

### *Weet*

Uw broeders en zusters in het geloof of uw familie weten misschien niet alles van u, maar Uw Vader wel. Wat een troost!

### *Wat*

Hij weet precies *wat* we nodig hebben. Hij weet of we iets nodig hebben in ons geestelijke leven, iets materieels of iets met betrekking tot een ziekte of een andere specifieke situatie...

### *Wat u nodig hebt*

Hij weet ook wat we niet nodig hebben. Wij vragen graag dingen die we niet nodig hebben, omdat we denken dat ze noodzakelijk zijn. De Vader weet precies wat we écht nodig hebben. En Hij weet ook precies op welk moment we dat nodig hebben.

### *Voordat*

Voordat we iets nodig hebben, weet God het al. Hij weet alle dingen van te voren. Is er afstand gekomen tussen Hem en ons? Hij kan een situatie op ons pad brengen, zodat we door gebed weer bij Hem terugkomen.

### *U*

We mogen zélf vragen. We hoeven niet te wachten tot anderen het voor ons vragen. We hebben allemaal een vrije toegang tot de troon van genade (Hebr. 4:14-16). We zullen met open armen worden ontvangen. We mogen vol vertrouwen Zijn troon naderen. Christelijke vaders en moeders, in uw gezin bent ‘u’ het die iets mag vragen voor u en voor uw kinderen. Broeders, bij een gebedsbijeenkomst bent ‘u’ het die mag vragen. U hoeft geen gave te hebben om te bidden, u hoeft alleen maar dicht bij de Heer te leven om uw Vader te vragen wat u nodig hebt. Zusters, ook ‘u’ kunt vragen wat u nodig hebt, door een stil gebed, of als u met uw kind of met een zuster in het geloof bidt.

### *Voordat u tot Hem bidt*

We hebben het gevoel dat we iets nodig hebben en vragen het onze Vader. Zullen we vragen wat de Vader weet dat we nodig hebben of iets anders? Een dagelijkse gewoonte om te bidden helpt ons om te onderscheiden wat we kunnen vragen.

*Want uw Vader weet wat u nodig hebt, voordat u tot Hem bidt*

Maar waarom moeten we het dan vragen? Wat wij denken dat we nodig hebben is onvolmaakt; alleen God weet wat we echt nodig hebben! Onze uitgesproken vragen zullen nooit de volmaaktheid bereiken die onze Vader kenmerkt! Maar deze oefening helpt ons om te realiseren dat we volledig afhankelijk zijn van onze goddelijke Gever en houdt onze gemeenschap met Hem en ons geestelijke leven in stand. Het laat ons zien wie we zijn en daardoor leren we onze Vader kennen. Onze Vader weet écht precies wat we nodig hebben voordat we tot Hem bidden; en Hij wil de sluizen van de hemel voor ons openen om ons te zegenen (Mal. 3:10).

Hubert Jeannin