

Trek mij, wij zullen U nalopen

Deze uitspraak is afkomstig uit het Hooglied (1:4). Het bijzondere in dit kleine boek is, dat bruid en bruidegom elkaar voortdurend afwisselen in het uiten en verklaren van hun wederzijdse liefde. Dit Bijbelboek is ongeveer 3000 jaar oud. Het heeft een bijzondere profetische betekenis: de bruidegom is de Messias en de bruid is een beeld van de getrouwen in het volk Israël in de tijd van de Grote Verdrukking. Daarnaast echter is het een boek vol van lessen voor ons heden ten dage.

Trek mij: dat is iets heel persoonlijks. Hoe meer wij van de Heer Jezus leren kennen, hoe meer wij in Zijn nabijheid willen zijn. Er zijn inderdaad tijden waarin wij niet zó dicht bij Hem leven. Dat gaat door totdat wij ons hiervan bewust worden. Het is dan echter niet gemakkelijk om uit eigen beweging of in eigen kracht uit onze toestand van onverschilligheid te komen. Laten we Hem dan vragen: "Trek mij!" Hij wacht erop dat we Hem dit vragen!

Maar misschien merkt u ook dat uw broeder of zuster - voorzover men dat kan zien - zich van de Heer Jezus verwijderd heeft. Wanneer u met hen samen bent, spreken zij niet meer over de Heer Jezus en over het Woord van God, zoals dat vroeger de gewoonte was. Probeert u hen nog te helpen? Of hebt u zich misschien teleurgesteld van hen afgekeerd? Of vraagt u zich af hoe wij eigenlijk nog kunnen helpen?

Wij zullen U nalopen: dat is de oplossing! Wanneer u wilt dat anderen de Heer Jezus zullen "nalopen", moet u zichzelf eerst laten "trekken". De anderen komen dan vanzelf mee. Ons voorbeeld spreekt een veel duidelijker taal dan al onze woorden samen.

Hebt u al eens de indruk gehad dat uw woorden tot dovemansoren gericht leken? Beproof het dan eens op een andere wijze: "Trek mij!"

W. Mûcher.