

Traditiegetrouw en Christus-ontrouw

De Heere Jezus Zelf heeft Zich consequent en krachtig verzet tegen lege vormen en tegen tradities. Hij vermaande de godsdienstige leiders van Zijn tijd, die de mensen verhinderden om tot God te naderen.

God heeft de mensen geschapen in hun veelvoud aan gevoelens, karakters en manieren van waarneming. Hoe zou Hij deze diversiteit dan ooit kunnen verachten?!

Iederen kan bij God komen zoals hij of zij is, niet om een religie te vinden, maar een levende relatie met Hem. Het Christendom is niet een verzameling van leerstellingen. Nee, het is de openbaring van God door exacte feiten, en wel in het bijzonder door het leven, de dood en de opstanding van Jezus Christus. Hij is gekomen om ons God en Zijn liefde bekend te maken. Religieuze vormen kunnen heel goed een toestand van geestelijke dood camoufleren. Maar het geloof in Jezus Christus is een echte bevrijding, het echte leven dat gratis aangeboden wordt aan iedereen.

Het geloof is niet iets naïefs, en ook geen goedgelovigheid. Waar geloof ontvangt de Bijbelse boodschap omdat het begrijpt dat God Zelf spreekt. Het echte geloof heeft niets te maken met bijgeloof, dromen of opgewonden extase. Nee, het komt voort uit een geest die serieus nadenkt. Het geloof is een daad van gehoorzaamheid aan God, Die roept. Het gaat er niet om alles zomaar aan te nemen, maar te aanvaarden dat God altijd gelijk heeft. Laten we trouw zijn aan Christus, en niet aan tradities die in strijd zijn met Zijn Woord.

Uit La Bonne Semence