

## Tevreden in Hem

En u bent volmaakt geworden in Hem.

Kolosse 2:10

Ze is 60 jaar oud, ongetrouwd, altijd stralend en tevreden. ‘Hoe is dat mogelijk?’ wordt haar vaak gevraagd. Haar antwoord is eigenlijk heel eenvoudig. Ze is gebaseerd op ons vers en luidt: ‘Tevreden in Hem!’ Haar tevredenheid baseert zich op de Heer Jezus Christus.

Ze heeft zich op achttienjarige leeftijd bekeerd. Toen gingen een paar jaar voorbij. Steeds meer personen uit haar vriendenkring trouwden – en ze was blij met hen. Daarbij hoorde ze vaak commentaar als: ‘Heb je gezien, hoe stralend Claudia eruit ziet?’ of: ‘Ik heb nog nooit iemand zo gelukkig gezien als Hans!’

Dit zette haar aan het denken. Haar vrienden waren toch ook gelovige Christenen, net als zij. Begrijpelijk, dat ze als jonge echtparen overgelukkig waren. Maar waarom hadden ze dit geluk pas met hun echtgenoot leren kennen? Waarom hadden ze dit niet al eerder in het persoonlijke volgen van de Heer Jezus gevonden? Zo begon ze te bidden: ‘Heer, ik wil leren in U tevreden te zijn, ook wanneer ik niet getrouwd ben’. God had haar gebed verhoord. Haar hart is door het geloof diep in haar Heer en Verlosser ingeworteld.

De sleutel naar tevredenheid – ongetrouwd of getrouwd – ligt hierin: de Heer Jezus gehoorzaam volgen. Hij zal deelhebben aan ons leven en geeft ons veel meer dan een mens ons ooit kan geven.