

De teleurstellingen in het leven

'Deze zaak is van Mij geschied'
(1 Koningen 12:24).

De teleurstellingen in het leven zijn in werkelijkheid alleen maar Mijn liefdebewijzen. Ik heb vandaag een boodschap voor u, Mijn geliefde. Ik zal die boodschap zacht in uw oor fluisteren, opdat de komende wolken van tegenslag met een gouden glans van heerlijkheid omstraald mogen zijn, en opdat de doornen waarover u misschien moet lopen hun scherpte mogen verliezen. De boodschap is maar kort - één klein zinnetje. Maar laat het diep in uw hart doordringen, en laat het voor u als een kussen zijn waarop u uw vermoeide hoofd laat rusten: **Deze** zaak is van Mij geschied'.

Hebt u er nooit aan gedacht dat alles wat u aangaat, ook Mij aangaat? 'Want die u aanraakt, die raakt Mijn oogappel aan' (Zacharia 2:8). U bent kostbaar in Mijn ogen, en daarom stel Ik groot belang in uw opvoeding. Als de verzoeking u aanvalt en de vijand als een stormvloed op u aankomt, wil Ik dat u weet dat 'deze zaak van Mij is geschied'. Ik ben de God Die de omstandigheden leidt. U bent niet toevallig gesteld op die plaats waar u nu bent; het is namelijk de plaats die Ik voor u uitgekozen heb. Hebt u Mij niet gevraagd nederig te mogen worden? Zie, Ik heb u op de enige plaats gebracht waar die les te leren is. Door uw omgeving en door hen die met u omgaan, zal Mijn wil jegens u tot stand komen.

Hebt u financiële problemen? Valt het u moeilijk met uw inkomen rond te komen? Deze zaak is van Mij geschied'. Want Ik ben Degene Die alle dingen bezit. Ik wil dat u alles van Mij verwacht en dat u geheel van Mij afhankelijk bent. Mijn rijkdommen zijn onbegrensd (Filippi 4:19). Stel Mijn belofte op de proef, zodat hierin van u niet gezegd kan worden: 'In deze zaak toch hebt u de Heer, uw God, niet geloofd'.

Gaat u door een nacht van smart? Deze zaak is van Mij geschied '. Ik ben de Man van smarten en verzocht in krankheid (Jesaja 53:3). Ik heb u zonder enige menselijke steun gelaten, opdat u zich tot Mij zou wenden en eeuwige vertroosting zou ontvangen (2 Thessalonica 2:16-17).

Heeft een vriend u teleurgesteld? Iemand voor wie u uw hart geopend had? Deze zaak is van Mij geschied'. Ik heb deze teleurstelling toegelaten, opdat u mocht leren heel uw hart voor de Heer Jezus te openen en al de geheimen van uw hart in vol vertrouwen aan Hem te vertellen. Hij bewaart u voor vallen, Hij strijdt voor u in worstelingen. Ja, Hij is in alle dingen uw volle vertrouwen zo waard.

Heeft iemand onware dingen over u gezegd? Zie daar niet op, vergeet het en kom dichterbij Mij, onder Mijn vleugelen, ver weg van alle reden tot woordenstrijd, want 'Ik zal uw gerechtigheid doen voortkomen als het licht, en uw recht als de middag' (Psalm 37:6).

Zijn uw plannen totaal in de war gestuurd? Bent u verslagen, terneergedrukt, moe en afgemat? Deze zaak is van Mij geschied '. Hebt u eerst plannen gemaakt en bent u pas daarna tot Mij gekomen om Mij te vragen ze te zegenen? Ik wil uw plannen voor u maken. Ik wil de verantwoordelijkheid daarvoor op Mij nemen, want die is voor u te zwaar. U alleen

kunt die verantwoordelijkheid niet dragen. U bent maar een instrument, een werktuig, en niet uw eigen baas.

Hebt u vurig begeerd om een groot werk voor Mij te doen? In plaats daarvan bent u terzijde gesteld en op het ziekbed geworpen en moet u misschien wel veel pijn lijden. Deze zaak is van Mij geschied'. Ik was niet in staat om uw aandacht tot Mij te trekken, toen u zo ijverig bezig was. Ik wil u nu zo graag enkele van Mijn grote lessen leren. Alleen zij die geduldig hebben leren wachten, kunnen Mij dienen. Mijn grootste werkers zijn soms diegenen die uit elke actieve dienst apart genomen zijn om te leren het wapen van het gebed goed te hanteren.

Bent u plotseling geroepen om een moeilijke plaats vol van verantwoordelijkheden in te nemen? Ga door en reken op Mij. Ik geef u die positie vol van moeilijkheden, opdat 'de HEERE, uw God, u zal zegenen in al uw werk, en in alles wat gij doen zult' (Deuteronomium 15:10,18).

Vandaag geef Ik u een kruik heilige olie in uw hand. Gebruik er overvloedig van, mijn kind, opdat alle omstandigheden die zich op uw weg aandienen, ieder woord dat u pijn doet, iedere hinderpaal of belemmering die uw geduld op de proef stelt, iedere openbaring van uw zwakheid, met deze olie gezalfd mag zijn. Onthoud goed dat hinderpalen, belemmeringen en onderbrekingen Goddelijke onderwijzingen zijn. Ze zullen u minder steken en ergeren naarmate u Mij meer in alle dingen ziet. Daarom: 'Zet uw hart op al de woorden die ik heden onder u betuig. Want dat is geen vergeefs woord voor u; maar het is uw leven' (Deuteronomium 32:46-47).

(Na het overlijden van J.N. Darby in zijn Bijbel gevonden).