

## Tekort aan wijsheid?

*En als iemand van u in wijsheid tekortschiet, laat hij dien dan vragen aan God, Die aan ieder overvloedig geeft en geen verwijten maakt, en ze zal hem gegeven worden.*

*Jakobus 1:5*

God maakt geen verwijten!

De volgende situatie komt in ons dagelijkse leven vaak voor: we geven één van onze kinderen, een collega op het werk of een vriend een goede raad om het een of ander succesvol aan te pakken.

Maar de raad wordt in de wind geslagen. De zaak mislukt en de betreffende persoon komt naar ons toe en vraagt om hulp. En dan? Vaak kunnen we het niet laten dan eerst een zedenpreek te houden: Ik had het je toch gezegd!

Deze menselijke manier van doen staat in schril contrast met het handelen van God met ons. Hij, de grote, eeuwige God, houdt Zich al eeuwenlang bezig met de mensen op deze aarde en hun gedrag. Hij weet het beste wat we in elke levenssituatie aan wijsheid nodig hebben. Maar niet alleen dat. Hij heeft ook Zijn gedachten in de Bijbel in een begrijpelijke vorm laten opschrijven. Hoe weinig houden wij rekening met Zijn gedachten en principes! Ook als Zijn kinderen handelen we regelmatig eigenwillig, in plaats van de aanwijzingen van de Bijbel te volgen.

En dan, als we verstrikt zitten in een moeilijkheid die we aan onszelf te danken hebben, als onze eigen hulpbronnen opdrogen? Dan mogen we ons ondanks alles wat voorgevallen is vol vertrouwen in het gebed tot God wenden. We mogen Hem om Zijn hulp vragen. Hij zal ons geen verwijten maken, maar graag de benodigde raad voor de volgende stap geven. Wat een wonderbare, unieke God hebben we toch!

Uit 'Het Goede Zaad'