

Vraag 4:

***Ik ben bang dat ik een te grote zondaar ben om behouden te worden,
dat ik te slecht ben om Gods gunst ooit te ontvangen
en ongeschikt ben om hoe dan ook iets met God te maken te hebben.***

Luister goed! Ik ben bang dat er duizenden mensen in de hel zullen zijn die zichzelf te goed vinden voor de hel. Zij zullen de bittere realiteit van de hel ondervinden nadat de genadetijd voor hen voorgoed voorbij is. Maar het is ook wel zeker dat er onder de miljoenen gelovigen in de hemel niet één te vinden is die zou zeggen dat hij de hemelse heerlijkheid geniet omdat hij op aarde goed genoeg was om gered te worden. De apostel Petrus is daar bijvoorbeeld, die zichzelf een zondig mens noemde, ongeschikt voor de tegenwoordigheid van zijn Meester. Paulus erkende de grootste van de zondaars te zijn, maar ook hij is daar. Zo zouden wij kunnen doorgaan. 'Door genade' alleen zijn zij behouden, zonder uitzondering.

Het probleem is dit: de gedachte aan 'de zaligheid verdienen' is voor het menselijke hart wat onkruid in een tuin is: het hoort er niet, en tóch lijkt het niet uit te roeien. Satan weet daar handig gebruik van te maken en probeert ons oog af te wenden van de *genade van God*, de enige basis voor redding. Satan haat Gods genade omdat daarover niet gesproken kan worden zonder de heerlijkheid van Jezus Christus als Verlosser te noemen. Genade heerst door gerechtigheid, een gerechtigheid die geopenbaard is door het kruis waar het oordeel dat de zondaar verdiende op de Heere Jezus neerkwam. Alleen op grond van Zijn kostbare bloed kan vrije en onverdiende genade aan schuldige zondaars gepredikt worden.

De verdienste is dus helemaal Zijn kant, en de schuld was helemaal ónze kant. Wij waren slecht genoeg om een eeuwig oordeel te ontvangen, Hij was goed genoeg om te komen en in onze plaats te sterven. Hij was goed genoeg om de beker van Gods toorn voor ons te drinken. Hij dronk Hem tot de laatste druppel en zei: 'Het is volbracht'.

God heeft voor zondaars maar twee mogelijkheden: of Hij geeft hen wat zij (op grond van hun eigen verdienste) verdienen, tot de laatste cent; of Hij geeft hun, wanneer zij schuldig en verloren tot Christus komen, alles wat Christus voor hen verdiend heeft. Als u maar een klein beetje leert begrijpen wat genade is, zult u nooit meer praten over 'te slecht zijn om behouden te worden'.

Stelt u zich voor dat iemand op zijn huisdeur - huisnr. 2 - een bord hangt met de volgende woorden:
Iedere morgen gratis ontbijt in dit huis. Kaartjes verkrijgbaar hiernaast (nr. 4). Alleen voor zwarte mensen. Na negen uur wordt niemand meer toegelaten.

Welke zwarte meneer zou zo dwaas zijn om huiverend buiten die deur te blijven totdat het negen uur was, met de gedachte dat hij 'te zwart' zou zijn om een kaartje voor gratis ontbijt te krijgen? Zou het niet zo zijn, dat hij juist het meest aanspraak op een kaartje kon maken als hij het meest zwart was? Stel nu, dat een zwarte meneer weigert op nummer 4 een kaartje te halen maar wel op

nummer 2 ontbijt vraagt zonder kaartje. Kan hij anders verwachten dan dat de deur voor hem gesloten blijft? Wat zou het hem helpen als hij zou zeggen: 'U liet juist een man binnen die nog zwarter is dan ik ben?' Het antwoord zou zijn: 'Inderdaad, maar hij is niet toegelaten omdat hij zwart was en nog veel minder omdat hij wit was. Zijn zwarte huid gaf hem de best denkbare aanspraak op een gratis kaartje. Was hij blanker geweest dan was er misschien twijfel gerezen over zijn recht een zwarte man genoemd te worden. Maar het is het kaartje dat hem recht op ontbijt gaf - en dat hebt u geweigerd aan te nemen. Verdwijnt dus maar'.

Omdat alle mensen zondaars zijn en God sommigen van hen in de hemel zal brengen, schijnen sommigen te denken dat het dan wel de *besten* zullen zijn die in de hemel komen. Zo redenerend komen zij tot de gedachte: als die en die er komen zal ik *zeker* een goede kans maken er te komen. Maar bedenk wel, dat *het feit dat u een zondaar bent geen aanspraak op de heerlijkheid geeft*, al zou u kunnen aantonen dat u de beste van het gevallen menselijke geslacht bent. Dat u een zondaar bent betekent wel dat de Heiland voor u klaar staat, maar Hij alleen geeft u een recht op de hemel en niet het feit dat u een zondaar bent.

'Deze ontvangt zondaars' (Lukas 15:2) luidt het opschrift boven de deuropening naar de Heiland, en niemand kan *te slecht* zijn.

Verder lezen wij: 'Niemand komt tot de Vader dan door Mij'.

'Wie tot mij komt zal ik geenszins uitwerpen' (Joh. 14:6; 6:37).

'Komt tot Mij, allen die vermoeid en belast zijt, en Ik zal u rust geven' (Matth. 11:28).

'Als *iemand* door Mij binnengaat zal hij behouden worden' (Joh. 10:9).

'Wendt u naar Mij toe en wordt behouden, *alle einden der aarde*' (Jes. 45:22).

'*Een ieder* die de Naam van de Heere zal aanroepen, zal behouden worden' (Rom. 10:13).

Pas er dus voor op dat u niet zoals die zwarte meneer, aan huisnummer 4 voorbij gaat en u inbeeldt op nummer 2 de zegen tóch wel te kunnen ontvangen op grond van wat u bent. Alleen op grond van wat Christus is en wat Hij gedaan heeft kunnen wij behouden worden.

Al had u net zo veel goede werken als er zandkorrels aan de kust zijn, terwijl misschien uw zonden het aantal gestrande schepen niet zouden overtreffen, zonder Christus zou u alleen maar recht hebben op de poel van vuur. Eén zonde betekent uw ondergang, één boze gedachte, één daad van eigenwijsheid zou net zo zeker de hemel voor u sluiten als één ongehoorzaamheid van Adam. Want één zo'n daad betekende voor hem het einde van het paradijs. Verknoei uw tijd niet met pogingen *het beter te doen* vóór u naar Christus gaat. Het feit dat u verbetering nodig hebt, bewijst dat uw verleden niet goed was; en als u meent met uw eigen goede werken voor God te kunnen bestaan, herinner u dan dat er geschreven staat '*God zoekt het weggedrevene (wat afgeweken is)*' (Pred. 3:15). Door te zeggen 'Ik ben te slecht' verduistert u de heerlijkheid van de alles overtreffende genade van God en kleineert u de kracht van het reinigende bloed van Jezus Christus.

God zoekt ons hart; en aangezien hij aan wie het meeste vergeven is ook het meest liefheeft, kunt u er zeker van zijn dat God even bereid is de slechtste te ontvangen als Hij in staat is de grootste zondaar te behouden.

Een paar jaar geleden bezocht ik een rijke zakenman om te vragen of ik zijn enige dochter op haar sterfbed mocht spreken. Zij ging haar ondergang tegemoet, en zij wist dat. Haar moeder had tevergeefs geprobeerd haar angst weg te nemen door haar te verzekeren dat er geen reden voor angst voor de toekomst was; hoewel zij haar laatste jaar op aarde op een losbandige manier in Londen had doorgebracht, was zij altijd iemand met een hoogstaand karakter geweest. Na heel wat tegenwerpingen van de ouders kreeg ik tenslotte toestemming om naar boven te gaan en haar kamer binnen te gaan. Nadat de vader de verpleegster had weggestuurd knielde ik bij haar neer en bad ik voor het eeuwig heil van deze jonge vrouw. Vervolgens las ik een paar verzen uit Romeinen 5, waarbij ik even op vers 8 inging: 'Maar God bevestigt Zijn liefde tot ons hierin, dat Christus voor ons gestorven is, toen wij nog zondaars waren'.

Op dat punt riep de verontruste vrouw uit: 'U weet niet wat *ik* geweest ben, anders zou u niet tegen *mij* over Gods liefde praten. Er kan voor mij geen genade zijn'. Daarop antwoordde ik: 'Als u uzelf kon zien zoals God u ziet, zou u zien dat u veel slechter bent dan u zelf denkt. Maar ik denk dat u een grote vergissing maakt'.

De bezorgde vader keek me van de andere kant van het bed aan alsof hij wilde vragen: welke vergissing?

'U denkt misschien dat ik 17 kilometer heb afgelegd om te informeren of u van mening bent dat u het wel waard bent dat God u zou verlossen. Dat is niet zo. Ik ben gekomen om u het blijde nieuws te brengen *dat God Zijn Zoon voor u voldoende waardig acht om door Zijn werk u te kunnen verlossen!*

In een ogenblik veranderde haar gezichtsuitdrukking alsof er een straal hemels licht bij haar naar binnen viel. En ongetwijfeld was dat ook zo, want kort erna schreef haar vader mij over de zegen die zijn dochter genoot, er aan toevoegend dat zij spoedig daar zou zijn waar geen wolken de hemel verduisteren kunnen.

De Heere geve dat het licht van Zijn genade ook uw hart beschijnt, en dat u mag zien dat God niet zoekt naar waardigheid van uzelf wat uw verleden betreft, en ook niet naar zekerheid dat u in de toekomst waardig zult zijn. Maar over de waardigheid van Zijn geliefde Zoon Jezus Christus heeft Hij ons heel veel te vertellen. Uw veiligheid is niet in uw kwaliteiten of goede werken gelegen, maar in Hem!

George Cutting