

Te leven is voor mij Christus

De apostel Paulus doet hier in Filippi 1 een uitspraak die alle verlost van de Heere eigen moet zijn. Bij hem was dat zo en zijn leven voor Christus bewees dat. Daarom kon hij de Filippiërs in hoofdstuk 3:17 oproepen: "Weest samen mijn navolgers, broeders, en ziet op hen die zo wandelen als u ons tot voorbeeld hebt". Dit navolgen vereist zelfverloochening en alhoewel dat in die dagen erg moeilijk was, kon de apostel daarover spreken, omdat Christus zijn voorbeeld was. Wat kunnen wij toch veel van hem leren.

Betekent Christus alles voor mij?

Een kind van God dat de verheerlijkte Christus aanschouwt, wordt door Hem omgevormd tot getuige voor zijn omgeving en een aanspoorder voor zijn medegelovigen. Moge het de Heere gelukken, dat wij allen uit volle borst en met geheel ons hart kunnen zingen: "U bent mijn alles, Heere". Eens vroeg een broeder op oudejaarsavond aan zijn huisgenoten wat zij het belangrijkste vonden in hun leven. Het antwoord was: "Christus". Dat was ook de ervaring van de dichter die dat in het lied "U, Heere Jezus, bent mijn leven" tot uitdrukking bracht. Wanneer het er in het hart van de gelovigen zo uitziet, dan is het leven "te leven" en is het een gezegend leven. Christus neemt dan de eerste plaats in en alles geschiedt met het oog op Hem gericht, tot Zijn verheerlijking en eer.

Getuigen van Christus

In Handelingen 9, toen Saulus tot geloof gekomen was, lezen wij: "Saulus echter werd steeds krachtiger en bracht de Joden die in Damascus woonden in verwarring door te bewijzen dat Deze de Christus is". Voortaan was het leven voor hem Christus. Als een mens als verloren zondaar tot de Heere komt en gered wordt, is het erg belangrijk dat hij een levendige getuige voor zijn Verlosser, voor Christus in de heerlijkheid, is. Het is verschrikkelijk jammer, ja betreurenswaardig, dat er vele jonge christenen zijn bij wie de vreugde van het heil nog zo weinig tot uitdrukking komt, zodat zij dientengevolge nauwelijks de moed opbrengen om van hun Heere te getuigen. Is dat niet bedroevend voor Hem?

Voedsel voor de ziel

Het is voor een gelovige belangrijk om zich begerig te voeden met het Woord van God. Dat geldt in het bijzonder ook voor jonge christenen. Het grote geloofsvoorwerp van de Heilige Schrift is immers Christus. De Schrift stelt ons voor, wat Hij gedaan heeft, wat Hij doet en wat Hij eeuwig voor de Zijnen zijn zal. Door de Schrift wordt de ziel gevoed, verkwikt en gereedgemaakt om meer van de Heere te getuigen, in deze wereld die Hem verworpen heeft. Wanneer wij de verheerlijkte Jezus in het geloof, aanschouwen, zijn wij in staat alles te dulden en te ondergaan.

Hemelwaarts

De voortreffelijkheid van de erkenning van Jezus Christus bevrijdt ons van de aarde en haar vergankelijke dingen en trekt ons hemelwaarts. Wij mogen ons uitstrekken naar dat wat boven is, terwijl wij de aardse taak tot verheerlijking van de Heere uit mogen voeren. De wandel op aarde, met de blik op de Heere gericht, brengt zeker strijd met zich mee. De vorst van deze wereld grijpt alles aan om de navolgers van Christus op alle mogelijke manieren ten val te brengen en zo het getuigenis af te zwakken of weg te werken.

Meer dan overwinnaar

Wanneer Christus echter het Voorwerp voor het hart is, is men in alle verzoeken en beproevingen meer dan overwinnaar door Hem die ons heeft liefgehad. Het bezig zijn met de verheerlijkte Heere bewaart ons voor luiheid, onverschilligheid en verwereldlijking. Wanneer geloofsbeproevingen komen, zal men gereed zijn om die als een voorrecht te zien en zich te verheugen in het lijden om Christus' wil (Jak. 1:2). Welk een lijden moest de apostel en moesten de verlostten van de Heere in de eerste tijden verdragen. Op de Heere ziende, ervoeren ze de zo nodige genade en Zijn kracht om in het geloof te volharden.

Roemen in de Heere

Onze God en Vader wenst dat wij zullen groeien in de kennis van onze Heere en Heiland Jezus Christus (2 Petr. 3:18). Paulus wist deze kennis naar waarde te schatten en hij strekte zich daarnaar uit. Die kennis blaast niet op, nee ze bewerkt ware deemoed en gezegende afhankelijkheid, zoals Paulus schrijft: "Maar wie roemt, laat hij roemen in de Heere" (2 Kor. 10:17).

Vruchtbare wandel

Moge dit stukje er toe bijdragen om er opnieuw aan herinnerd te worden, hoe belangrijk en gezegend het is om te kunnen zeggen: Christus is mijn leven. Alles, maar dan ook alles wat nodig is tot trouw volharden en een vruchtbare wandel temidden van zoveel geloofstrijd en oefeningen van de woestijnreis, wordt ons in Hem gegeven. Onze pelgrimsreis zal spoedig ten einde zijn.

Hem dienen en op Hem wachten

Moge de Heere, terwijl wij zo dicht voor Zijn wederkomst staan, bij ons bewerken, dat wij in alles op Hem zien en Hem vreugdevol dienen, terwijl wij op Hem wachten en de huidige genadetijd ten volle benutten om Zijn Naam te eren en groot te maken, niet alleen in de samenkomsten maar waar we ook staan of gaan. Moge op onze weg, tot eer van de Heere, steeds meer tot uitdrukking komen wat wij in Hem gevonden hebben. Dan kunnen wij vanuit ons hart met volle borst zingen:

U, Jezus zij dan toegebracht

aanbidding, dank en ere.

U bent mijn leven, lust en kracht

U bent mijn alles, Heere.

B.E.E. Wichgers