

Stierf Hij voor mij?

Ik kom uit Noord-Afrika. Veel van mijn vrienden daar zijn er vanuit hun godsdienst van overtuigd dat God de mensen nooit kan hebben toegestaan om Jezus Christus te doden. Iemand anders heeft volgens hen aan het kruis gehangen; en de omstanders dachten alleen maar dat het Jezus was.

Maar als ik vraag wie er dan gekruisigd is, krijg ik allerlei verschillende antwoorden. De ene groep zegt dat het de verrader Judas Iskariot was. De volgende meent dat een vrijwilliger het deed omdat hem het paradijs beloofd was als hij voor Jezus wilde sterven aan het kruis. In totaal heb ik twaalf verschillende antwoorden gekregen op mijn vraag. Mijn vrienden zijn mannen met een hoogstaande moraal, maar op dit punt kan ik het niet met hen eens zijn. Daarvoor heb ik de volgende redenen:

Allereerst zijn er heel veel profetieën geschreven in de eeuwen vóór de komst van Jezus Christus (Issa Al-Masih). En deze profetieën spreken ook over Zijn dood in onze plaats. Hoewel deze profetieën de Joden veroordelen voor het doden van Christus, staan ze tóch in hun Heilige Boek. De Joden durven er niet één woord van te veranderen. De profeet Jesaja zegt bijvoorbeeld: 'Hij is om onze overtredingen verwond, om onze ongerechtigheden is Hij verbrijzeld... Wij dwaalden allen als schapen... Hij heeft de zonden van velen gedragen' (Jesaja 53). En dat is maar één profetie onder vele die spreken over de dood van Christus voor ons. De profeet David bijvoorbeeld schrijft in de Psalmen over de doorboorde handen en voeten van Christus, wat inderdaad gebeurd is bij de kruisiging.

Ten tweede hebben getuigen met hun eigen ogen de dood van Christus vastgesteld. Er was voor hen geen enkel voordeeltje te behalen door een verhaal te verzinnen, als Hij niet inderdaad gestorven was. Ze hebben reële feiten gezien en waren geschokt door Zijn dood. Maar toen Hij was opgestaan uit het midden van de doden, bereikte hun blijdschap een hoogtepunt! Ook Christus Zelf had van tevoren aangekondigd wat er zou gebeuren, wat op zich al voldoende bewijs is dat Hij inderdaad gestorven is.

Wanneer mijn vrienden tijdens zulke gesprekken de overtuigende bewijzen zien dat Christus inderdaad Zelf aan het kruis is gestorven, vragen ze me vaak: 'Kon God Hem dan niet uit de hand van die boze mensen verlossen?' Dan mag ik antwoorden dat Christus een grote menigte engelen had kunnen vragen aan de Vader, om zo die boze mensen te vernietigen, maar dat Hij het niet heeft gedaan (Mattheüs 26:53).

Als ze me vragen waarom Hij dat niet heeft gedaan, heb ik al vaak het allermooiste argument mogen uitleggen voor de dood van Christus: Christus werd niet *gedwongen* om te sterven, Hij is niet overwonnen. Hij was juist op aarde gekomen om voor onze zonden te sterven. Want er was voor ons geen andere mogelijkheid om van de eeuwige dood te worden gered; want dát was de straf die we rechtvaardig verdiend hadden.

Om ons te kunnen redden was een Redder nodig zonder zonde. En Christus was de Enige die nooit gezondigd heeft. Hij is gestorven voor ons, en Hij heeft het oordeel over onze zonden gedragen. Waarom? Opdat iedereen die in Hem gelooft, niet verloren gaat maar eeuwig leven heeft (Johannes 3:16). Er is dan ook onder de



hele hemel geen andere persoon te vinden door wie we behouden kunnen worden dan alleen Jezus Christus (Handelingen 4:12).

Beste vriend, onze eigen inzet en goede werken kunnen ons nooit redden, want ze nemen niet één zonde weg. De Bijbel zegt het ons dat wij alleen uit genade gered kunnen worden, en niet op grond van goede werken (Efeze 2:8-10). Wilt u, wil jij Gods cadeau aannemen : de vergeving van zonden, en eeuwig leven? Ontvang dan Jezus Christus door het geloof in je hart!

Rafiq (Egypte)

© uitgave: *Evangelie-Lektuur Postbus 260, 7120 AG Aalten (NL)*, www.uhwdw.nl, www.debijbelvoorjou.nl Bestelcode T065