

## **Spreek tot de Steenrots!**

In het boek Numeri lezen wij over de letterlijke woestijnreis van het volk Israël. In de ervaringen van dit volk gedurende deze woestijnreis liggen voor ons als Christenen veel lessen opgesloten (1 Korinthe 10:11). Het was alleen Gods genade dat het volk Israël het einddoel bereikte, en bij ons is het niet anders. Hoezeer hebben ook wij die genade nodig, nu ook wij bijna aan het einde van onze geestelijke woestijnreis gekomen zijn. Het is goed om nu eerst Numeri 20:2-11 te lezen.

In Numeri 20 krijgt Mozes een heerlijke gelegenheid om Gods hart te openbaren, juist in een tijd waarin het volk in een toestand was van murmureren (weerstrevend morren), twisten, ontevredenheid, weerspanning en opstand. Helaas: Mozes sloeg de steenrots in plaats van ertegen te spreken. Eerder, namelijk in Exodus 17, lezen wij dat hij de rotssteen moest slaan, en dat hij dat toen metterdaad heeft gedaan. En het gevolg was zegen! In Exodus 17 vinden we immers een heerlijk beeld van Christus als Degene Die voor ons op Golgotha geslagen is. Vanuit de geslagen Rotssteen stromen de wateren - de levende wateren van de Geest van God - die op de Pinksterdag zijn gekomen óók om de harten van een vermoeid volk te verfrissen.

Maar hier in Numeri 20, is het volk bijna aan het eind van de woestijnreis, en opnieuw zijn ze dorstig. Zijn wij dat ook niet vaak? Of weet ü misschien waar in de geschiedenis van de Gemeente op aarde diezelfde levendige frisheid te vinden is die er eens was in het Boek der Handelingen? Waar vinden we die werkelijke eenheid? De gelovigen in de begintijd waren eendrachtig bijeen, één van hart en één van ziel. Waar is dat vandaag de dag te vinden? Droevig genoeg moeten we vaststellen dat het ontbreekt! Was het maar anders! Maar helaas, wij weten dat het er niet meer is. En we doen er goed aan de feiten onder ogen te zien. Misschien vragen we ons af wie hiervan de schuld is. Geliefde broeders, wijzelf zijn er de schuld van! En we moeten de feiten onder ogen zien. Wanneer er sprake is geweest van ook maar enige onenigheid onder het volk van God, enige onenigheid in een plaatselijke vergadering, enig ding dat niet overeenstemt met Gods Woord - wie is daarvan de schuld? Wijzelf toch immers?! Laten we ervoor oppassen niet eenvoudig met de vinger naar één persoon te wijzen. 'U te beijveren de eenheid van de Geest te bewaren in de band van de vrede' (Ef. 4:3) is een opdracht voor ons allen persoonlijk. Wanneer wij dat willen doen, is het zo belangrijk dat wij in de onmiddellijke tegenwoordigheid van God verkeren.

Mozes verkeerde daar. De vergadering van Israël kwam bijeen om te murmureren en te twisten. Hoe goed is het om dan te zien dat Mozes en Aäron weggingen van de vergadering naar de deur van de tent der samenkomst. Zij vielen op hun aangezichten voor God. Dat is het wat wij dringend nodig hebben: deze geest van tussenbeide - treden, van gebed en afhankelijkheid. In deze daad van Mozes en Aäron zien wij ongetwijfeld de verantwoordelijkheid van een ieder persoonlijk, ook als het gaat om het welzijn van het hele volk. Laten wij deze les ter harte nemen.

Maar wat deed het volk? Er ontstond ontevreden geklaag en getwist. Twisten en mopperen is het allereerste begin van verwijdering, van een scheuring. Stellen we onszelf wel eens de vraag of wij daaraan schuldig zijn? Aan dat geklaag, aan een geest van weerstrevend gemor? Vergeet niet dat zo'n gezindheid van klagen opstand tegen God is! Het betekent in feite dat we zeggen: 'God zorgt niet voor mij zoals Hij zou moeten doen', of: 'God zorgt niet voor de vergadering zoals het behoort'. Laten wij toch meer een geest van gebed hebben in plaats van een geest van geklaag en weerstrevend gemopper.

Ik weet dat er dingen zijn in de vergaderingen die niet in orde zijn. Laten we dat eerlijk onder

ogen zien. Dingen die niet zijn zoals zij behoren te zijn. Maar wat doen we er mee? Misschien hebben we nog wel het onderscheidingsvermogen en stellen we vast dat iets fout is. Maar brengen wij Gods genade in? Zijn genade die in staat is het verkeerde weer in orde te brengen?

Mozes wist dat de toestand van het volk niet goed was, en hij erkende dat hij zelf niet in staat was hieraan iets te doen. Zijn wij ons ervan bewust dat wijzelf niet in staat zijn iets te veranderen aan zo'n toestand? Wat doen we er dan mee? Laten wij ermee naar God gaan, en het in Zijn tegenwoordigheid brengen! We lezen bij Mozes en Aäron: 'En zij vielen op hun aangezichten'. Het gevolg was dat de Heer antwoordde. Weet u, de Heer zal antwoorden! Immers, Hij zegt: 'Waar twee of drie vergaderd zijn tot Mijn Naam, daar ben Ik in het midden van hen'.

We weten dat er één Gemeente is. Maar veronderstel nu dat niet die hele Gemeente het met elkaar eens is over de Schriftuurlijke grondslagen van het samenkomen, wat dan? Dan nog geldt uiteindelijk dat als er twee of drie zijn die vergaderd willen zijn tot de Naam van de Heer Jezus, zij de belofte hebben van de tegenwoordigheid van de Heer Jezus, wanneer zij tenminste bij elkaar worden gebracht in een oprechte geest van liefde tot Christus, door de kracht van de Geest van God en in een gezindheid van afhankelijkheid.

Mozes en Aäron bidden, en God geeft het antwoord. Wat een heerlijke genade! Waar zouden wij vandaag de dag in de woestijn zijn, wat zou er in het verleden van ons zijn geworden, wanneer de genade van God niet voortdurend aanwezig was geweest?

God handelt niet op de manier waarop Mozes hier handelt. God had tegen Mozes gezegd naar de steenrots te gaan en er tegen te spreken. Helaas verduisterde Mozes op dat moment als het ware het prachtige type. De steenrots was immers al geslagen; Christus is ééns voor altijd geslagen. De Geest kwam op de Pinksterdag en Hij blijft in de Gemeente. Hij blijft in elke gelovige en in de Gemeente als geheel. De kracht van de Geest ontbreekt droevig genoeg. We weten het; wij zijn er zelf schuldig aan. Wat wij nodig hebben is niet een hernieuwde uitstorting van de Geest. En evenmin moet Christus opnieuw naar deze aarde komen en sterven om ons de Geest opnieuw te geven. Zeer zeker niet! Maar: spreek tot de Steenrots! Christus is de Steenrots. Spreek tot Hem, opdat de volheid van de Geest meer mocht overvloeien en zichtbaar worden in al Zijn heiligen.

Het enige wat Mozes moest doen was te spreken tot de steenrots voor de ogen van het volk. Dan zou hij God en Zijn zuivere liefde en genade op de juiste manier hebben geopenbaard. Zou het geen berisping van hun getwist en geklaag zijn geweest wanneer Mozes eenvoudig tegen de steenrots had gesproken in plaats van hen zelf te berispen? Was dat geen veel betere berisping geweest? Hadden zij dat niet veel dieper gevoeld? Toch betoonde God genade in antwoord op hun klagen. Geliefden, wanneer iemand genade kan betonen temidden van geklaag, dan zien wij daarin iets van de werkzaamheid van de Geest van God. Laten we dat niet vergeten! Maken wij gebruik van de kracht van de Geest van God? Moge de Heer ons daartoe opwekken!

Ondanks het feit dat Mozes de steenrots sloeg, kwamen er overvloedige waterstromen uit. God wilde Zichzelf genadig betonen, hoewel Mozes dat niet deed. Nu wil ik niet Mozes gaan beschuldigen, omdat hij over het algemeen een Godsman was. En we lezen dat hij de zachtmoedigste man op de aarde was, die veel dingen van zijn volk verdroeg en er niet tegen in ging. Steeds opnieuw zien we dit in Mozes' leven. Hij bad zelfs voor het volk toen zij zéér kwalijk handelden.

Ik denk dat de meeste gelovigen wel slechte ervaringen hebben meegemaakt, en meestal verdragen wij dat wel een tijdje, maar daarna is het gevaar groot dat we tot een uitbarsting komen. Het is diep bedroevend wanneer zoiets gebeurt! Moge de Heer ons daarvoor bewaren! Moge de

Heer ons genade geven om te leren verdragen, denkend aan Efeze 4:2-3: '...in alle ootmoed en zachtmoedigheid, met lankmoedigheid elkaar in liefde te verdragen; u te beijveren de eenheid van de Geest te bewaren in de band van de vrede'. Verdraagzaamheid, nederigheid en geduld: daaruit blijkt dat de Geest van God in ons werkt. Willen wij de kracht van de Geest van God zien? Juist aan deze dingen kunnen we die kracht herkennen.

Maar steeds geldt: spreek tot de Steenrots! Wanneer er moeilijkheden onder ons zijn, wat doen we er dan mee? Laten we tot de Steenrots spreken over alles wat binnendringt en de ware eenheid verhindert. Is het niet herkenbaar dat wij zo gemakkelijk met elkaar over deze dingen spreken? Dat wij aan anderen vertellen hoe slecht iets gaat en hoe verkeerd het een of ander is? Maar spreek toch tot de Steenrots, tot Christus Zelf! Zal Hij er geen zorg voor dragen? De wateren stroomden overvloedig naar buiten, ondanks het feit dat Mozes niet tot de steenrots sprak. God is genadig ondanks ons gebrek aan geloof. Maar hoe belangrijk is het voor ons allen: wanneer wij de eenheid willen herstellen of de eenheid willen bewaren, dan is het absoluut noodzakelijk dat onze zielen in de onmiddellijke tegenwoordigheid van God verkeren. Moge de Heer ons opwekken en ons veilig leiden door de woestijn tot aan het heerlijk einddoel daarboven bij Christus in de heerlijkheid, terwille van Zijn grote Naam!

L.M. Grant.  
30 november 1975.

*Mijn duive, zijnde in de kloven van de Steenrots, in de schuilplaats van de steile rotswand, toon Mij uw gedaante, doe Mij uw stem horen, want uw stem is zoet en uw gedaante is liefelijk.*  
Hooglied 2:14