

De schaduw van de appelboom

'Als een appelboom onder de bomen des wouds, zo is mijn Liefste onder de zonen; ik heb grote lust in Zijn schaduw, en zit er onder, en Zijn vrucht is mijn gehemelte zoet. Hij voert mij in het wijnhuis, en de liefde is Zijn banier over mij' (Hoogl. 2:3-4). De toestand van de ziel, die in deze kostelijke woorden zo duidelijk te voorschijn treedt, is die van een volmaakte rust en vrede. Het is niet de taal van iemand die slechts een gedeeltelijke rust gevonden heeft, rust voor een dag, een maand of een jaar.

De ziel die waarlijk rust in de Heer Jezus gevonden heeft, heeft een rust die hemels is in haar karakter en eeuwig in haar duur. Ik zit neder'. Heerlijke zielstoestand!

Er is niets meer te doen voor de zondaar. Maar er is veel arbeid voor de heilige, veel arbeid voor de dienstknecht. Er is geen werk meer in de tichelovens van Farao, maar overvloed van werk in de wijngaard van Christus. De arbeid van de gelovige komt na, niet voorde rust.

Let wel, het is in Zijn schaduw! Het is niet in de schaduw van mijn werken, mijn gevoel, mijn deugden, mijn bevindingen. Ook niet in de schaduw van instellingen, hoe goed ook, of van leerstellingen, hoe waar ook. Al deze dingen hebben hun eigen plaats en hun eigen waarde. Wij doen er beter aan niet te wagen ons in hun schaduw neder te zetten. Als wij dat toch doen, dan zullen zij niet beter blijken te zijn dan Jona's wonderboom, die in een nacht opgroeide en in een nacht verdorde. Nee, het moet Christus Zelf - Christus alleen - zijn. Het moet waarheid voor ons zijn. Ik - ikzelf - 'zit neder*', vind mijn rustplaats, mijn bescherming en mijn vrede in Zijn schaduw. Dan is alles in orde, nu - en voor eeuwig.

Hoeveel schaduw zou een ziel wel kunnen genieten die eenvoudig in Christus rust? Net zoveel als Christus kan afwerpen. Als ik neder in de schaduw van een boom of van een rots, dan geniet ik net zoveel schaduw als de boom of de rots in staat is mij te verschaffen. Evenzo is het als de ziel door het geloof rust in de schaduw van Christus. Dan is de enige vraag hoeveel schaduw Hij kan afwerpen. Het geloof kent het antwoord.

Waarde lezer, geniet u 'de schaduw van de appelboom'? Plukt u van de rijke vruchten, die in ruime overvloed om u heen hangen? Is die vrucht zoet voor uw gehemelte? Volgt u de Heer Jezus, opdat Hij u leide in Zijn wijnhuis? Is Zijn liefde een banier over u? Wees verzekerd dat alleen in Zijn wijnhuis en in Zijn schaduw rust en vrede voor uw ziel te vinden zijn. O, dat u het heerlijke hiervan dag aan dag zou mogen ondervinden.

Laat Christus in waarheid uw eeuwig en enig deel zijn. In Zijn schaduw rustende, zullen wij opgroeien in de genade en kennis en zal onze ziel telkens door nieuw voedsel gesterkt worden. O, dat wij meer mochten smaken van de levende frisheid van Zijn genade, om zo in ijver, kracht en persoonlijke aanbidding onze weg te vervolgen, totdat wij geroepen worden om onze plaats in te nemen bij de Boom des levens, Die het paradijs van God is, om daar tot in alle eeuwigheid te blijven.

A. Miller