

### **Rusten in 's Vaders wil**

O Vader, maak mij stil,  
dat 'k rust in heel Uw wil  
hoe ook de weg zal wezen;  
opdat te allen tijd,  
in zorg, in leed en strijd  
Uw liefde wordt geprezen.

Ja, Vader, 'k ben Gods kind  
dat troost en schuilplaats vindt  
in d' armen van U, Vader.  
U bent in donk're nacht  
mijn Licht, U geeft mij kracht  
en brengt m' Uw hart steeds nader.

'k Begrijp niet wat U doet;  
toch weet ik: het is goed.  
Wil mijn geloof versterken!  
Leer mij in smart en pijn  
- wat ook mijn deel zal zijn  
- Uw liefde op te merken.