

Rusten bij en in Christus

Evangelielessen uit Ruth 3

Het woordje 'rust' in het eerste vers van dit hoofdstuk geeft het karakter van het hele hoofdstuk weer. Het eerste hoofdstuk stelde ons Ruth voor, die koos voor God en Zijn volk. In het tweede hoofdstuk zagen we de vruchten van haar keuze: de ontmoeting met Boaz die een beeld van Christus is. Ze was diep onder de indruk van zijn vriendelijkheid en zijn woorden van genade. Toen verliet ze hem weer en ging terug naar haar schoonmoeder. We horen een tijdje niets meer over Boaz.

Wij moeten ons voortdurend met Christus bezighouden; alleen gered en gezegend zijn is niet genoeg. Christus geeft rust, volmaakte en voortdurende rust voor nu en voor de toekomst.

In het vierde hoofdstuk spreken we over de verbondenheid met Christus, zodat de volgorde is:

- Hoofdstuk 1: keuze voor Christus,
- Hoofdstuk 2: ontmoeting met Christus,
- Hoofdstuk 3: rust bij Christus,
- Hoofdstuk 4: verbondenheid met Christus.

Naomi zei tegen Ruth: 'Mijn dochter, zou ik geen plaats van rust voor je zoeken, waar het je goed zal gaan?' (Ruth 3:1). Ruth kon rust vinden aan de voeten van Boaz, ze voelde dat Boaz de enige was die ze onvoorwaardelijk kon vertrouwen. Ze ging naar hem toe en voelde zich bij hem veilig.

Elk mens kan werkelijke rust vinden aan de voeten van de Heer Jezus. Ruth deed wat de Heer Jezus in de evangeliën meerdere zondaars toestond: aan Zijn voeten zitten. Een voorbeeld is de zondige vrouw uit Lukas 7:36-50. Ze zat dicht aan de voeten van de Heer en Hij zegende haar rijk. In de wereld is er geen werkelijke rust; veel mensen worden beheerst door zorgen, angst, rusteloosheid en onvrede. We komen zelden iemand tegen, van wie je kunt zeggen: 'Wat gaat er van die man of vrouw een rust uit!' Boaz is een type van de Heer Jezus, en Ruth ervoer zijn persoonlijke rust.

In het Nieuwe Testament richt de Heer Jezus Zich tot deze rusteloze wereld vol problemen. Hij rustte in de volmaakte liefde van de Vader en kon daarom de heerlijkste uitnodiging doen die ooit uit een mensenmond klonk: 'Komt tot Mij, allen die vermoeid en belast zijn, en Ik zal u rust geven' (Matth. 11:28). Woorden voor het hart, vol liefde. Wie aan Zijn uitnodiging gehoor geeft, ongeacht zijn of haar verleden, brengt Hij in de rust en heerlijkheid waarin Hij Zelf ook is. De liefde van de Vader zal dan in elke omstandigheid bij die persoon zijn.

Beste lezer, aan de voeten van de Heer Jezus is rust voor de vermoeiden en de rustelozen. Hij geeft rust voor uw geweten, Hij reinigt u met Zijn kostbare bloed van alles wat u fout hebt gedaan. U hoeft niets te doen om gered te kunnen worden. Het is een leugen van de duivel dat dat wel zou moeten. Onze zondige toestand kan niets toevoegen aan het volmaakte werk van Christus. 'En de HEERE zag dat de slechtheid van de mens op de aarde

groot was, en dat al de gedachtespinsels van zijn hart elke dag alleen maar slecht waren' (Genesis 6:5).

Er zijn ook mensen die wachten op wat Christus doen zal. Dat is een andere valstrik van de duivel. Het werk van Christus is gedaan, Hij hoeft niet nog meer te doen; het is voor eens en voor altijd voldoende tegen de zonde. Hij heeft geleden en is gestorven. Hij heeft de zonden gedragen en Zijn bloed vergoten tot verzoening. Dit alles is voleindigd, het hoeft en zal nooit herhaald worden.

God heeft Christus' offer aangenomen en als bewijs daarvan heeft Hij Hem uit de dood opgewekt. Er is geen reden nog te wachten met naar de Heer Jezus te gaan. Het werk dat rust geeft voor het geweten is gedaan: 'Het is volbracht' (Joh. 19:30) is een erfenis vol liefde, die de stervende Heer naliet aan de vermoeide en belaste zondaren.

Iedere mens die dit hoort en gelooft, ontvangt rust na alle worstelingen met het ernstige probleem van zonde en ongerechtigheid en Gods oordeel daarover, door het geloof in de Heer Jezus. Hij stierf om deze rust te kunnen geven. De zonde staat deze rust niet meer in de weg door het verzoenende bloed van Christus. Heerlijk klinken de woorden in Mattheüs 11:28: 'Komt tot Mij ... en Ik zal u rust geven'.

Hij voegde er aan toe: 'Neemt Mijn juk op u en leert van Mij, want Ik ben zachtmoedig en nederig van hart; en u zult rust vinden voor uw zielen' (Matth. 11:29). Deze rust is een andere dan de rust voor het geweten die we krijgen door het werk van Christus. Het gaat hier om de rust voor het hart, de rust voor de geest door de dagelijkse gemeenschap (omgang) met Hem als Persoon. De eerste rust is voor de zondaar, de tweede voor de gelovige.

Er is ook nog een derde rust, daar spreekt de apostel in Hebrëeën 4:9 over: 'Er blijft dus een sabbatsrust over voor het volk van God'. Dat is Gods rust die de gelovigen zullen ontvangen, als de Heer Jezus is gekomen en hen meeneemt naar de hemelse heerlijkheid. Daar zullen de zonde en haar verdorven gevolgen niet meer zijn. Dat is het einde van de weg die een gelovige gaat, als hij zijn toevlucht zoekt bij de Heer Jezus en zich helemaal aan Hem geeft.

'De goddelozen, zegt mijn God, hebben geen vrede' (Jesaja 57:21). Een mens vindt geen rust en vrede voordat hij bij Christus is gekomen. Misschien bent u, op weg naar Hem, halverwege blijven steken, beklagt u uzelf of doet u zich anders voor dan u bent. Doen alsof geeft nooit de rust van het persoonlijke contact met de Heer Zelf. Alleen met Hem kunt u ervaren hoe Hij tegemoet komt aan de nood van uw ziel.

In het tweede hoofdstuk zocht Boaz Ruth op en sprak met haar waar anderen bij waren, maar in het derde hoofdstuk ging Ruth naar een plaats waarvan ze wist dat Boaz er alleen was en ze onder vier ogen met hem kon spreken. Wanneer een mens zijn verdorvenheid en onwaardigheid beseft, maar ook weet van de genade die in Christus is, is het voor hem duidelijk dat de Heer Jezus de Enige is bij Wie hij werkelijk terecht kan. Hij is de enige Weg om van de zondelast af te komen.

Naomi zei: 'Zou ik geen plaats van rust voor je zoeken, waar het je goed zal gaan?' (Ruth 3:1).

Ruth is het beeld van een serieuze gelovige. Ze deed wat Naomi tegen haar zei en ging bij Boaz aan zijn voeten zitten. Ze stelde zich onder zijn bescherming. Hier sprak Boaz tegen haar: 'Wie bent u? En zij zei: Ik ben Ruth (dat betekent: 'schoonheid'), uw dienaar. Spreid uw vleugel over uw dienaar uit, want u bent de lossers. En hij zei: Gezegend bent u door de HEERE, mijn dochter! U hebt met deze laatste blijk van goedertierenheid van u de eerste nog overtroffen' (Ruth 3:9-10).

Hij wilde daarmee zeggen dat ze in eerste instantie alleen als vrouw die aren opleest naar het veld was gegaan en daar Boaz ontmoette. Maar deze keer was ze rechtstreeks naar hem toegegaan, ze vertrouwde hem en had zich helemaal aan hem onderworpen. 'Wilt u in alles voor mij zorgen, ik heb recht op uw zorg', leek ze te zeggen, 'want u bent de lossers' (Ruth 3:9). Daarin was Boaz een prachtig beeld van Christus als Lossers.

Christus deed het werk van een lossers in Zijn dood en opstanding. We mogen nu ook aan Hem vragen: 'Wilt U in alles voor mij zorgen?' Door het geloof kunnen wij ons Christus toe-eigenen, als het ware aanspraak op Hem maken. Hij werd Mens, Hij stierf en stond op uit het graf. Zo kon Hij de zonde weg doen, zodat u en ik niet meer onder het oordeel van de dood waren. Nu, als opgestane Heer, brengt Hij iedereen die gelooft in een levende relatie met Hem. We mogen door het geloof naar Hem toe gaan en zeggen: 'U bent de lossers' (Ruth 3:9).

Wat is het heerlijk voor de Heer als Zijn verlost in gemeenschap (relatie) met Hem leven. Hij sprak geweldige woorden op de morgen van Zijn opstanding tegen hen die Hem vertrouwden: 'Ga heen naar Mijn broeders en zeg hun: Ik vaar op naar Mijn Vader en uw Vader, naar Mijn God en uw God' (Joh. 20:17). Zijn broeders zijn degenen die Hem vertrouwen en in Hem geloven. Hij zegt: 'Ik ben uw Lossers' (Ruth 3:12) en Hij wil Zijn zegeningen met ons delen. Hij heeft er welbehagen in (geniet ervan) ons dicht bij Zich te hebben.

'U hebt met deze laatste blijk van goedertierenheid van u de eerste nog overtroffen' (Ruth 3:10). Boaz zei eigenlijk: 'Vroeger vertrouwde je me niet en nu wel'. Wat een heerlijk beeld van het hart van de Heer Jezus. De satan zegt: 'Vertrouw Hem niet, Hij wil je niet, je bent niet goed genoeg'. Maar geloof de duivel niet, vertrouw de Heer Jezus, Hij heeft niets liever dan dat. Hij noemt het zelfs een 'goedertierenheid' (Ruth 3:10). Hij heeft een harde en wrede behandeling van de mensen gehad, maar we kunnen Hem 'goedertierenheid' bewijzen door Hem te vertrouwen. De vrucht van dit vertrouwen is, dat Hij zegt: 'Alles wat u gezegd hebt, zal Ik voor u doen' (zie Ruth 3:11). Hij zegt: 'Alles wat je hart nodig heeft zal Ik geven'. Hij is de Lossers en wil u redden en bezitten. Hij wil alles voor u doen, alles geven wat uw hart nodig heeft. U hoeft niets anders te doen dan Hem vertrouwen.

Boaz zegt in Ruth 3:12: 'Maar er is nog een lossers, nauwer verwant dan ik'. Gelovigen hebben ook een andere lossers dicht bij hen. We hebben geprobeerd haar te behagen, aan haar eisen te voldoen en haar verlangens te bevredigen. Met andere woorden: we hebben geprobeerd de wet te houden, allerlei godsdienstige regels die niets opleveren.

De wet is die 'nadere lossers, maar kan ons niet verlossen. De wet kan alleen maar bewijzen dat we schuldig zijn en ons veroordelen. 'Als hij (die 'nadere lossers') echter niet geneigd is u

te lossen, dan zal ik u lossen, zo waar de HEERE leeft' (Ruth 3:13). U hoeft alleen maar de Heer Jezus te vertrouwen en in Hem te geloven. Hij doet verder alles, het volledige werk.

Boaz zei: 'Geef de omslagdoek die u draagt, en houd hem op. En zij hield hem op. En hij mat zes maten gerst af en legde die op haar. Vervolgens ging hij de stad in' (Ruth 3:15).

Nadat we gered zijn, moeten we door de wereld, 'terug naar de stad', totdat Hij komt. Hij zendt ons vol beladen de wereld in. Boaz gaf Ruth zes maten gerst, vele malen meer dan Ruth op één dag kon rapen. Christus is in Zijn zegeningen heel royaal. Zijn maten zijn tot de rand gevuld, het vloeit zelfs over. Dat geeft Hij aan iedereen die zich eenvoudig aan Hem toevertrouwt.

Naomi zei: 'Ga rustig zitten, mijn dochter, tot je weet hoe de zaak uit zal vallen, want die man zal niet rusten, voordat hij vandaag nog deze zaak tot een einde heeft gebracht' (Ruth 3:18). Onze rust is gebaseerd op de zekerheid dat de Heer Jezus niet zal rusten totdat alles tot een einde gebracht is, zodat Hij ons volmaakt kan zegenen. Als u Hem nog niet kent of u nog niet helemaal aan Hem hebt toevertrouwd, hoeft u alleen maar stil te zijn en te luisteren naar wat de Heer Jezus zegt. Erken berouwvol uw eigen onvermogen; geef uzelf over aan Hem en u zult leren wat werkelijke rust en vrede is.

Boaz moest een zaak tot een einde brengen (Ruth 3:18), maar Christus heeft dat al voor u gedaan. We hebben die gezegende woorden gehoord, die kostbare erfenis van de Heer toen Hij stierf: '**Het is volbracht**'.

Walter T.P. Wolston

Uit: 'Groeien in genade' (het Bijbelboek Ruth)

door W.T.P. Wolston en H. Smith

te bestellen bij bestel@uhwdw.nl