

Rondom de Heer Jezus

Ook in een tijd van groot verval
wijst God Zijn weg ons aan.
Zijn Woord - dat nimmer wijken zal -
blijft onbeweeg'lijk staan.
Daarin is ons geopenbaard
wat Gods gedachten zijn.
Al is de toestand ook ontaard,
't Woord moet ons richtsnoer zijn.

Al is ook de verwarring groot
op Christelijk terrein.
Gods Geest, Die ons Zijn Woord ontsloot,
wil ons tot Leidsman zijn.
Wij zien – door 's Heren Geest geleid -
de weg, die God ons wijst.
Terwijl ons hart, wel toebereid.
Hem voor Zijn liefde prijst.

De Heer wijst ons één plaats slechts aan.
Hij roept ons rondom Hem!
O, laat ons buiten 't leger gaan,
gehoorzaam aan Zijn stem.
Het Middelpunt is Zijn Persoon,
Hij leidt de Zijnen uit.
Hij stierf de dood als 't zondeloon,
uit liefde tot Zijn bruid.

Ontelb'ren staan straks rondom Hem
In 't heerlijk Vaderhuis.
En prijzen Hem met hart en stem
die voor hen stierf aan 't Kruis.
Daar is geen toestand van verval
en geen verdeeldheid meer,
waar 't loflied eeuwig klinken
zal tot roem van onze Heer!