

Pas op: morele vervuiling

‘... om te beproeven wat het beste is, zodat gij zuiver en onberispelijk zijt tegen de dag van Christus’ (Fil. 1:10).

Een onderzoek in Frankrijk uit 2004 vertelt ons: in één week waren er op de vijf nationale televisiekanalen 670 moorden te zien, en verder 15 verkrachtingen, 848 gevallen van gewelddadige ruzie, 419 dodelijke schietpartijen en explosies, 14 kidnappings, 11 overvallen, 8 zelfmoorden, 27 martelingen... De ongelovige schrijver van het artikel vraagt zich af wat de gevolgen van zulke beelden voor de kijker zijn. Dragen ze niet bij aan het feit dat kijkers gewend raken aan geweld? En dat de kijkers het in de realiteit ook niet meer zo erg vinden als iemand zulke dingen doet? Gaat iemand niet anders tegen de dagelijkse criminaliteit en immoraliteit aankijken als hij dag aan dag dit soort beelden in zich opneemt?

Dat zijn allemaal goede vragen. De antwoorden erop lopen uiteraard uiteen. Maar het is wel zeker dat de media dit soort beelden niet in zo hoge mate zouden uitzenden als er geen vraag naar was... De mensen vinden het spannend om naar dit soort gewelddadige en immorele scènes te kijken - of zelfs om ze te imiteren. Dat laat de trieste toestand zien waarin de mensheid terecht is gekomen, al vanaf de zondeval.

God roept Zijn kinderen op te vluchten voor het kwaad. De Christen moet zijn geest beheersen: “Een man die zijn geest niet weerhouden kan, is als een opengebroken stad zonder muur” (Spr. 25:28). In een stad zonder stadsmuur komt van alles binnen wat er niet hoort. We moeten onze gedachten en onze emoties dus vullen met iets goeds, met gezonde dingen, zoals de Bijbel ons aanspoort. Met alles ‘wat waar, al wat eerbaar, al wat rechtvaardig, al wat rein, al wat beminnelijk, al wat welluidend is, als er enige deugde en als er enige lof is, bedenkt dat’ (Fil. 4:8). Gods Woord en de gemeenschap met de Heer zijn de best beschermende ‘stadsmuur’ om onze ziel!

Heel veel mensen zijn bezorgd over de milieuverontreiniging, de luchtvervuiling enz. Dat is begrijpelijk. Maar de verontreiniging waarover we nu spreken, is veel ernstiger en levert blijvende schade op. Sta niet toe dat de immorele vuilnis om je heen je innerlijk vervuilt!

En de kinderen dan? Of de jongeren in de gemeente? Hebt u er als ouders enig idee van wat hen zoal bezighoudt? Wat kijken en luisteren ze op de media, op internet, op hun mobieltjes? Wat zien ze op films, wat wordt hun op school gepresenteerd? Er is tegenwoordig dankzij de moderne media héél veel wat aan de aandacht van gelovige ouders kan ontsnappen. Daarom is het des te belangrijker dat u een open contact met hen hebt en in uw relatie met hen investeert, zodat dit thema bespreekbaar blijft. Pas op voor vervuiling van de ziel en geest van uw kinderen. Het kan hun innerlijk blokkeren voor de boodschap van Gods Woord. Gods Woord spoort ons aan te waken over de zielen van hen die ons zijn toevertrouwd. Bent u waakzaam?