

## Wat betekent 'opgetrokken in de derde hemel' (2 Kor. 12:2)?

Veertien jaar hiervoor had Paulus zijn eerste reis ondernomen. Het is mogelijk dat de wonderbare dingen waarover hij in dit hoofdstuk spreekt, hem in Antiochië zijn overkomen. Om hem te bemoedigen in zijn dienst waarin hij zoveel zou lijden, had God hem tot in de derde hemel opgetrokken. God had hem in het paradijs onuitsprekelijke dingen laten horen. Het was voor de apostel van groot belang dat hij in de derde hemel gebracht werd, om ooggetuige te zijn van de voortreffelijkheid van Christus. Dan zou hij, nadat hij weer op aarde was neergedaald, er ten volle van overtuigd zijn dat het de moeite waard was voor Hem het grootste lijden te verdragen.

Wat moeten we verstaan onder de derde hemel, waarheen Paulus is weggevoerd? De tabernakel was een voorbeeld van de hemelse dingen die God aan Mozes liet zien op de berg. Ze bestond uit drie gedeelten: de voorhof, het heilige en het heilige van de heiligen. Zij waren typen van de dingen buiten en boven de aarde.

1. *De voorhof.* Daarin bevond zich onder meer het koperen brandofferaltaar, een beeld van het kruis. Men kan zeggen dat het kruis zich boven de aarde heeft verheven, want de Heer Jezus heeft Zelf gezegd: 'En Ik, als Ik van de aarde verhoogd ben, zal allen tot Mij trekken'. Daar heeft de wereld als het ware verklaard dat er op deze aarde zelfs geen plaats was voor de voeten van de Heiland. Men kan dus wel zeggen dat heel het eerste gedeelte van de tabernakel, wat de zinnebeeldige betekenis betreft, uitgaat boven de grenzen van de aardse dingen. Het is de plaats die ons nu al van de wereld scheidt.
2. *Het heilige.* Achter de voorhof bevond zich het heilige, waar de tafel van de toonbroden, de kandelaar en het gouden reukofferaltaar stonden. In beeld bevinden wij ons hier in het heiligdom waar wij in Christus aan God worden voorgesteld, bekwaam om te aanbidden door de Heilige Geest.
3. *Het heilige der heiligen.* Dit is een voorbeeld van de derde hemel. Daar bevonden zich de ark en de troon van God boven het verzoendeksel. Door de Geest kunnen wij ook de derde hemel binnengaan, waar we de troon van de genade vinden, want de voorhang is gescheurd.

Maar de apostel was in *werkelijkheid* weggevoerd tot in de derde hemel, zonder te weten hoe dat gebeurde. Hij had er woorden gehoord die aan anderen niet meegedeeld konden worden. Wij kunnen daar niet op dezelfde manier binnengaan, want wij hebben niet zoals hij

een goddelijk geïnspireerde dienst ontvangen om de verborgenheden van God aan de mensen bekend te maken. De derde hemel, waar we de troon van de genade vinden, heeft echter voor ons nog een heel bijzondere betekenis. Het is het Huis van de Vader. Er zijn aan ons geen openbaringen toevertrouwd zoals de apostel die in volmaaktheid alleen gehad heeft. Maar God heeft het verborgene van Zijn woning wél voor ons geopend. Daar kunnen we door de Geest ingaan en mogen we nadenken over de heerlijke tegenwoordigheid van Christus, Die ons de Vader verklaard heeft.

Weliswaar horen wij daar geen onuitsprekelijke woorden, maar onze zielen genieten er van de gemeenschap met de Vader en met Zijn Zoon Jezus Christus. Wanneer wij straks met een veranderd lichaam in het Vaderhuis zullen zijn, zal het ongetwijfeld wel heel anders zijn. Dan zullen wij in elk opzicht en voor altijd aan de Heer gelijk zijn in de heerlijkheid. Maar nu al mogen wij van deze gezegende plaats genieten.

*H. Rossier*