

Onze gevaarlijkste vijand

Abdoellah is één van mijn beste vrienden. We zijn allebei in Noord-Afrika geboren. Abdoellah is intelligent, vriendelijk, oprecht en ook nog eens erg oersterk. Op een dag zei hij tegen me: 'Je bent altijd zo vriendelijk voor ons. Ik denk dat jij geen vijanden hebt!'

Ik antwoordde: 'Daarin vergis je je, Abdoellah! Ik heb heel wat vijanden, en ze zijn erg machtig!'

Hij was erg verbaasd. 'Dat had ik nooit gedacht! Vertel me maar waar ze wonen, dan zal ik hun een lesje leren, al zijn ze nóg zo sterk!'

'Hartelijk bedankt, je bent een echte vriend! Maar helaas kun jij die vijanden niet uitschakelen, want ze zitten binnen in mij. Ze heten Trots, Hoogmoed, Egoïsme, Boze Gedachten, Wraakzucht en ga zo maar door. Ze zijn de ergste vijanden van de mensen, omdat ze binnen in ons wonen en ons ertoe brengen tegen God te zondigen. En je snapt wel dat een zonde tegen God veel erger is dan de één of andere ziekte of ramp!'

Abdoellah werd stil, boog het hoofd en zei: 'Ik schaam me te moeten erkennen dat ik diezelfde dingen heb begaan, en zelfs nog veel ergere!' En verdrietig bad hij: 'O God, ik ben een verloren zondaar. Alstublieft, heb medelijden met mij en vergeef me!' Ik boog ook m'n hoofd en vroeg aan God of Hij mijn vriend wilde laten zien hoe hij vergeving van zonden kon krijgen en gered kon worden.

Ik keek naar Abdoellah. Zijn ogen waren nat van tranen. 'Abdoellah, je hebt zojuist eerlijk tegen God gezegd dat je een zondaar bent en je hebt Hem om vergeving gevraagd. Ken je ook Zijn antwoord op je vraag?'

Hij vertelde dat hij daar niet zeker van was. Dus las ik hem een vers voor uit het Boek van God, waar staat: "Als wij onze zonden belijden, dan is God getrouw en rechtvaardig om ons de zonden te vergeven en ons te reinigen van alle ongerechtigheid" (de Bijbel, 1 Johannes 1:9).

'Prachtig! Maar waarom wordt God in deze spreuk trouw en rechtvaardig genoemd, en niet barmhartig en vriendelijk?'

Ik vertelde hem: 'Dat heb je goed opgemerkt! God is natuurlijk wel barmhartig als Hij ons vergeeft, maar Hij is ook trouw en rechtvaardig. Hij is trouw, want Jezus Christus wilde in onze plaats sterven, en God heeft dat geaccepteerd. Christus heeft de straf gedragen die iedereen verdient heeft die in Hem gelooft en Hem door het geloof aanneemt als Redder.

God is ook rechtvaardig wanneer Hij ons vergeeft, want Hij heeft beloofd dat iedereen die in Christus gelooft nooit meer verloren zal gaan. Zo iemand krijgt het eeuwige leven. En God houdt Zich aan Zijn belofte, want Hij is rechtvaardig!'

Abdoellah was diep geraakt door deze feiten uit het Boek van God.



Ik heb hem aangespoord zelf regelmatig de Bijbel te lezen, en de volgende verzen goed te onthouden. Ze hebben een mooie en ernstige boodschap voor ons allemaal:

'God bevestigt Zijn liefde voor ons hierin, dat Christus voor ons gestorven is toen wij nog zondaars waren' (Romeinen 5:8).

Christus zei: 'Wie Mijn Woord hoort en Hem gelooft Die Mij gezonden heeft, die heeft het eeuwige leven en komt niet in het oordeel, maar is uit de dood overgegaan in het leven' (Johannes 5:24).

'Wij dan, gerechtvaardigd op grond van geloof, hebben vrede met God door onze Heer Jezus Christus' (Romeinen 5:1).

'Want God heeft de wereld zo lief gehad dat Hij Zijn eniggeboren Zoon (Jezus Christus) gegeven heeft, opdat een ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat maar eeuwig leven heeft' (Johannes 3:16).

Rafiq (Egypte)

© uitgave: Evangelie-Lektuur Postbus 260, 7120 AG Aalten (NL), www.uhwdw.nl, www.debijbelvoorjou.nl Bestelcode T061