

Onze eeuwige toevlucht

Psalm 90:10: *De dagen van onze jaren: daarin zijn zeventig jaren, of, als wij zeer sterk zijn, tachtig jaren; maar het beste daarvan is moeite en verdriet, want het wordt snel afgesneden en wij vliegen heen.*

Hoe belangrijk is het om teksten te lezen in het verband waarin ze staan. Als je alleen de genoemde tekst zou lezen zou je daar somber van worden. Ook mensen die zonder God leeft kunnen bovenstaande tekst beamen: Laten we dus feestvieren en vrolijk zijn, want het kan maar zo een keer afgelopen zijn... Wat een leeg leven...

Toch is deze psalm een geweldige troost, maar dan moeten we deze tekst wel in het verband lezen!

In de NBG-vertaling staat er boven deze psalm: De eeuwige toevlucht voor de vergankelijke mens. De mens leeft voort als hij sterft! We hebben nu een vergankelijk lichaam, zeker als je ouder wordt is dit steeds duidelijker merkbaar. Wat een troost en een bemoediging is dan **vers1**: *Heere, U bent ons een toevlucht geweest...*

De mens leeft maar kort, vaak in moeite en zorgen. Maar wat ons als gelovigen draagt is deze wetenschap dat de Heer Zelf onze Toevlucht is. Dat mag ons rust en vrede geven, ook als onze krachten afnemen en er ziekten komen.

Ik moet vaak denken aan mijn grootmoeder die vol zat met kanker, maar als ze over de Heer ging spreken begon te glimlachen en zei te verlangen Hem te mogen ontmoeten! Op mij als jongen van 16 of 17 jaar heeft dit zeer grote indruk gemaakt en is dit mede aanleiding geweest voor mijn bekering. Ze had veel pijn, maar het maakte haar niet boos op God. Het geloof was voor haar de wetenschap dat we hier een tijdelijke reis hebben te maken op weg naar de eeuwigheid, waar geen verdriet, zonde en tranen meer zijn.

Ook wij mogen in dezelfde verwachting leven! God is ons een eeuwige toevlucht. Dan mag ons dat, zowel jong als oud, rust en vrede geven. Zijn wij een leesbare brief van Christus? Wij hebben een schat in aarden vaten. En deze schat geeft ons de kracht om staande te blijven in een moeitevol leven. Omdat we het uitzicht hebben op een eeuwige toekomst.

Rom. 8:35, 38-39: *Wie zal ons scheiden van de liefde van Christus? ... Want ik ben verzekerd dat noch dood noch leven... ons zal kunnen scheiden van de liefde van God, die is in Christus Jezus onze Heer.*

