

Oneindig veel meer

Vaak zijn we als mensen heel bekrompen, zó bekrompen dat we alleen maar bezig zijn met het werk van de Heer Jezus in verbinding met de behoeften die wij als mensen hebben. Dan bedoel ik ons als mensen die onszelf als verloren zondaren zagen en dan naar God gaan om genade te vinden. Wat doen wij op die manier ernstig tekort aan Gods wil en aan Zijn genade! Hoe weinig begrijpen wij van wat Gods genade voor ons bereid heeft.

Wat Hij bereid heeft voor ons, is oneindig veel meer dan wat wij in het zondoffer zien. Het is toch ook oneindig veel meer om in de hemel te komen, dan om zonder oordeel op de aarde te leven?!

Is het ook niet oneindig veel meer om een kind van God te zijn, een kind van de eeuwige Vader, dan een zondaar die verlost en begenadigd is? We zullen wonen in het eeuwige huis van God, het huis van de Vader. Daar zijn we in alle eeuwigheid de voorwerpen van de liefde van de Vader, als de broeders van de Zoon van God en als de kinderen van God de Vader. Daar genieten we van alles wat er in dat Vaderhuis te genieten is.

Is dat allemaal niet veel heerlijker dan hier op aarde te leven, zelfs al zouden we hier zonder oordeel leven, omdat onze zonden vergeven zijn? God wil zo graag dat wij ons met het werk van Zijn Zoon bezighouden, opdat wij de heerlijkheid van die Zoon zien, opdat wij de grootheid van Zijn werk zien en alle wonderbare gevolgen daarvan.

Op die manier zien wij Zijn rijkdommen en de kostbaarheid van Zijn werk, de kostbaarheid van Zijn bloed en al de consequenties, al de wonderbare resultaten van dat werk. We zullen Hem leren bewonderen en dan tegelijk daardoor iets zien van alles wat Gods Vaderhart ons wilde geven. We zullen ook leren zien wat er in het hart van Gods Zoon was toen Hij naar deze aarde kwam om voor ons te sterven en het werk te volbrengen. We zullen ontdekken wat Johannes 3:16 werkelijk betekent: 'Want zo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft'. In de uitdrukking 'eeuwig leven' ligt alles opgesloten wat God ons wilde schenken. Dan ook kunnen we de betekenis verstaan van Galaten 2: '... de Zoon van God, Die mij heeft liefgehad en Zichzelf voor mij heeft overgegeven' (vs. 20).