

## **Omgorde lendenen en brandende lampen**

*Laten uw lendenen omgord zijn en uw lampen brandende. En gij, weest gelijk aan mensen die op hun Heere wachten... (Lukas 12:35,36).*

De Heere Jezus roept ons op om waakzaam te zijn. Ik stel me hierbij een slaaf voor die op zijn Heere wacht dat hij thuiskomt. Hij heeft zijn lendenen omgord, dus een riem om z'n middel en het lange kleed wat opgetrokken, zodat het niet in de weg zit. De slaaf kan meteen komen als de Heere hem roept. Ook heeft de slaaf een lamp bij zich, die brandt. Als dan zijn Heere komt, rent de slaaf meteen naar de deur om open te doen. De meester hoeft niet te wachten. Wat een thuiskomst, als er zo op je gewacht wordt!

De lendenen omgorden heeft te maken met bereidheid: 'klaar voor de start...'. Dat zien we bijvoorbeeld bij de Israëlieten, die klaar stonden om Egypte te verlaten en zó het Pascha aten (Ex.12). We zien het ook terug bij de degelijke huisvrouw, die de lendenen omgord heeft, want ze is ijverig aan het werk (Spr. 31). Ook zit er iets in van opmerkzaam luisteren. Aan het eind van het Boek Job vinden we namelijk dat God tot Job zegt: "Gord nu als een man uw lendenen", en dan spreekt God tot hem (Job 38:3). Behalve bereidheid, ijver en luisteren, gaat het dus ook om waakzaam zijn, zoals in de aangehaalde tekst uit Lukas 12.

Laten onze lampen brandend zijn. Dus niet indutten, en dan in het donker zitten als de olie opraaft. Nee, wakker blijven, want: de Heere komt. Wat een schande als onze olielampjes leeg zouden zijn als Hij komt. Dat overkwam de tien meisjes die op de bruidegom wachten (Mat.25). Het verschil tussen de ongelovige (domme) en gelovige (wijze) meisjes was op dat moment niet te zien. Bovendien was de weg waarop de Bruidegom liep, voor Hem niet verlicht.

Gelukkig hadden de vijf wijze jonge vrouwen wel olie bij zich. Ook wij mogen weten dat de Heilige Geest in ons woont en dat Hij wil dat wij licht uitstralen, dat we getuigen van de Heere Jezus.

In Lukas 12 gaat het verder over het blijven wachten, zelfs in de 2e of 3e nachtwak, dus als de nacht vordert. We zijn wel eens 's nachts teruggereeden van vakantie, maar dan valt het niet mee, om wakker te blijven. Eerst gaat het prima. Het wordt pas moeilijk als de nacht bijna om is, zo vier of vijf uur 's morgens. En dan moet je je ogen openhouden en nog op de weg letten ook. Dan moet je juist wakker zijn, want anders wordt het gevaarlijk.

Misschien wil je ook liever even achterover gaan zitten als het gaat om het geloof. Even je ogen dicht doen, even niets aan je hoofd. Laten we waakzaam zijn, want het zou toch erg zijn als we niet klaar staan als de Heere terugkomt?

De nacht is ver gevorderd en de dag is nabij (Rom.13:12). De Heere kan ieder moment terugkomen. Laten we klaar staan, met onze lendenen omgord, en de lampen brandend.

*R. Hoste*