

## opmerkingen over de O'Malley-serie van Dee Henderson



Wie kent ze inmiddels niet? In evangelisch en reformatorisch Nederland worden ze verslonden: de O'Malley-serie (uitgeverij Barnabas). Het zijn 7 delen (0 t/m 6) vol spanning, avontuur en romantiek die zich ontwikkelt.

Er valt veel positiefs te vertellen over de kwaliteiten van Dee Henderson. Ze is er keer op keer in geslaagd een boeiend verhaal neer te pennen dat goed in elkaar zit, met een - zeker voor veel jonge vrouwen - goed evenwicht tussen spanning, rustmomenten en romantiek.

Toch wil ik graag een andere kant laten zien. De boeken zijn nogal doordrenkt van een soort romantiek en een soort evangelie die lang niet altijd spoort met de Bijbelse principes, bijvoorbeeld als het gaat om:

- vriendschap en een opbloeiende verkering / verloving tussen een gelovige en iemand die de Heer nog niet kent, terwijl deze twee personen al wél heel ver gaan in het elkaar opzoeken, met elkaar uit gaan eten enz. (helemaal in de stijl van de Amerikaanse 'dating' die door veel Christenen is geaccepteerd);
- lichamenlijk contact (mannen die troostend hun armen leggen om een vrouw die niet hun verloofde of vrouw is); zie voor dit aspect de uitstekende brochure 'Je lichaam is geen speelgoed' van John Rice (uitg. UhWdW);
- het Bijbelse principe 'Heb dan berouw en bekeer u' komt zwaar tekort, zoals we steeds meer om ons heen zien in de evangelische beweging; geloven is niet (zoals door deze boeken meer dan eens gesuggereerd lijkt te worden) een kwestie van langzamerhand aanvaarden dat de Christelijke geloof het best te beredeneren valt, dat het de beste oplossingen biedt voor de problemen waarin je terecht bent gekomen, enz. Nee, de eerste stap is: berouw hebben, verbroken zijn onder de last van je zonden en tot God roepen: 'Ik, ellendig mens...'. Pas dan kan God ons ook de uitweg laten zien die Hij Zelf heeft gegeven: het verlossingswerk van Jezus Christus. Dit ben ik in deze serie niet tegengekomen.

Bij alle waardering voor het schrijftalent van Henderson wil ik je wel waarschuwen dit soort afwijkingen niet zomaar voor jezelf te 'slikken' alsof het de normaalste zaak van de wereld is. In elk geval niet voor een Bijbelgetrouwe Christen.

*E.H.W. Luimes*