

O, kon ik woorden vinden!

O, kon ik woorden vinden
en zeggen wat mijn ziel
in Christus heeft gevonden,
voor Wie ik nederkniel;
want 'k wil Hém dankbaar prijzen,
Die ook in 't bitterst leed -
om mijnentwil - volkomen
de wil Zijns Vaders deed.

Hoe zullen aardse klanken
verkonden wie Gij zijt,
Heer Jezus! Die mijn ziele
met hemelvreugd verblijdt.
Eens zal 'k volmaakt U prijzen,
wanneer 'k als hemeling
met Godd'lijk reine klanken
U 't nieuwe lied toezing.

“Wat geen oog heeft gezien en geen oor heeft gehoord en in geen mensenhart is opgekomen, wat God bereid heeft voor hen die Hem liefhebben”. 1 Korinthe 2:9