

Nog een korte tijd

(Joh. 16:16)

't Is nog maar kort!
Ziel, wil niet versagen.
Komen voor u ook nog donkere dagen,
voert u de Heer in diepte soms af,
gaat het zelfs tot in de dood en in 't graf,
't Is maar voor kort!

't Is maar voor kort!
Voor wie Jezus verwachten
wijkt dra de droefheid, voorbij zijn de nachten.
Zien wij de Blinkende Morgenster thans?
Daar straalt de Zon in haar hemelse glans.
't Duurt nog maar kort!

't Is nog maar kort!
De feestzaal is klaar.
Wij gaan Hem tegemoet, heel de heilige schaar.
De dood is verslonden, de zege is behaald
door Hem, Die voor ons met Zijn bloed heeft betaald.
't Is nog maar kort!

't Is nog maar kort!
En 't is maar een 'nu'.
In één ogenblik zijn wij dan, Heer, bij U!
Wij danken en loven en juub'len in 't licht.
Dan zien wij U van aangezicht,
't Is nog maar kort!

1 Th. 4:18; 1-5-1966

Naar J.L.K. Rouw sr.