

‘Wij zijn niet lang op aard’

Na zijn bekering brengt een mens nog een lange of korte tijd op deze aarde door. Zijn weg door de verschillende omstandigheden van het leven en door een wereld waar hij eigenlijk niet meer thuishoort, lijkt in sommige opzichten op de weg van het volk Israël door de woestijn. Het is geen makkelijke gang. Hoe vaak kreunen en zuchten we daar!

Maar we zijn niet *alleen* onderweg. Onze God, wiens kinderen wij door het geloof in de Heer Jezus zijn geworden, gaat mee. Stap voor stap mogen we de zorg, bewaring en hulp van onze hemelse Vader ervaren. Laten we op Hem vertrouwen! Wat ook mag komen en gebeuren – God voert de vele kinderen *tot heerlijkheid*, zoals ons vers zegt. Dat is de uitkomst van Zijn wegen in genade met ons; en daarvoor heeft Jezus Christus de verschrikkelijke dood aan het kruis geleden.

Wanneer eindigt deze ‘woestijnreis’? Misschien al heel snel en compleet onverwacht, namelijk op het moment dat de Heer Jezus terug zal komen en ons in het huis van Zijn Vader zal brengen. Na al het zware en moeilijke zullen we de ervaringen van ons leven op aarde verwisselen met de onvergeloofbare heerlijkheid van God. ‘En zo zullen wij altijd bij de Heere zijn. Zo dan, troost elkaar met deze woorden’.