

Mijn grootst verlangen

Christus te zien zoals Hij is
is 't stil en groot begeren
dat in mijn ziel steeds sterker wordt
hoe meer ik, Heer, mag leren
genieten zoveel vreugd' in U
mij reeds op aard gegeven.
Wat zal het toch een blijdschap zijn
altijd met U te leven.

Wat door - geen oog ooit werd aanschouwd
en door geen oor vernomen,
en in geen enkel mensenhart
ook ooit is opgekomen,
dat heeft Gods liefde mij bereid,
ja, zal 'k volmaakt ontvangen;
en dan, Heer Jezus, U te zien,
dat is mijn grootst verlangen.

Naar N.C. Otgaar.