

Want Mijn gedachten zijn niet uw gedachten...

'Want Mijn gedachten zijn niet uw gedachten, en uw wegen zijn niet Mijn wegen, spreekt de HEERE' (Jes. 55:8).

Hoe waar is het dat Gods gedachten niet onze gedachten zijn en dat Zijn wegen niet als de wegen van de mens zijn. De mens hecht belang aan uitgestrekte machtsgebieden en invloedsferen, materiële kracht, geldelijke hulpbronnen, goed ingerichte en gedisciplineerde legers, machtige vloten. God daarentegen let niet op zulke dingen, die voor Hem immers als een klein stofje aan de weegschaal zijn.

'Weet gij niet? Hoort gij niet? Is het u van de beginne aan niet bekend gemaakt! Hebt gij op de grondvesten der aarde niet gelet? Hij is het, Die daar zit boven het rond der aarde, en haar inwoners zijn als sprinkhanen; Hij is het, Die de hemelen uitspant als een dunne doek, en ze uitbreidt als een tent, om te bewonen. Die de vorsten te niet maakt; de richters der aarde maakt Hij tot ijdelheid'(Jes. 40:21-23).

Dat is de morele reden waarom God, toen Hij een land uitkoos om het middelpunt van Zijn aardse plannen en raadsbesluiten te zijn, niet een groot en uitgestrekt, maar een heel klein en onbetekenend landje verkoos, dat naar de gedachten van de mensen van weinig belang is. Maar o, hoe belangrijk is dit kleine plekje op aarde! Wat een machtige beginselen zijn daar ontvouwd! Wat een gebeurtenissen hebben daar plaatsgevonden! Wat een machtige daden zijn daar verricht! Wat een plannen en voornemens moeten daar nog uitgevoerd worden!

Er is geen plek op de hele aardbodem, die zoveel betekent voor het hart van God als het land Kanaän en de stad Jeruzalem. De Schrift staat vol van de bewijzen daarvan, die wel een boekdeel zouden kunnen vullen. De tijd nadert snel dat de zichtbare feiten het volledige en duidelijke getuigenis van de Schrift zullen bevestigen, en dan zal men zien wat men nu niet wil geloven, namelijk dat het land Israël Gods middelpunt op aarde was, is en altijd zijn zal. Alle andere volken ontlenen hun betekenis, hun belangstelling en hun plaats in de Heilige Schrift alleen maar aan het feit dat zij op de één of andere manier in verbinding staan met het land en het volk Israël. Hoe weinig geschiedschrijvers weten dit of denken hieraan! Maar zeker hoort een ieder die God liefheeft, dit te weten en te overdenken.

C.H. Mackintosh.