

Mijn Jezus komt!

Mijn Jezus komt! Ik zal Hem zien.

'k Zal vallen aan Zijn voet.

'k Zal danken Hem Die aan het kruis
mij vrijkocht door Zijn bloed.

Mijn Jezus komt! Haast wijkt de nacht
voor 't eeuwig morgenlicht.

'k Zal dan, vernieuwd door hemelkracht,
Hem zien in 't aangezicht.

Mijn Jezus komt. De tijd genaakt,
dat na deez' aardse strijd
mijn ziel de zachtste rust steeds smaakt
bij Hem in eeuwigheid.