

Martha diende

Lukas 10:38-42; Johannes 12:1-8

Er bestond een groot onderscheid tussen Martha en Maria. De ene komt over als bedrijvig en onrustig, de andere kalm en bedaard. Martha had veel op met haar dienstbetoningen, Maria verlangde bovenal naar onderwijs in de dingen van Gods koninkrijk. Maar dit onderscheid neemt niet weg dat zij beiden uitnemende vrouwen waren van wie wij veel kunnen leren.

Men vergist zich schromelijk als men meent dat de woorden van de Heer Jezus: 'Martha, Martha, gij zijt bezorgd en ver-ontrust over vele dingen; maar één ding is nodig, doch Maria heeft het goede deel gekozen, dat van haar niet zal worden weggenomen', willen zeggen dat Maria wel, maar Martha niet werkelijk in de Heer Jezus geloofde. Wat ons over deze vrouwen wordt meegedeeld, toont duidelijk dat zij beiden in de Heer Jezus geloofden en Hem innig lief hadden. De Heilige Geest heeft ervoor gezorgd dat daaraan niemand hoeft te twifelen.

Martha nam de Heer in haar huis op. Is dat niet mooi? In Lukas 9:53 lezen wij dat de Samaritanen de Heer Jezus niet wilden ontvangen. Maar Martha zette haar huis voor Hem open. Ook zonden de beide zusters de treffende boodschap tot de Heer: 'Zie, die Gij liefhebt, is ziek' (Joh. 11:3). En Martha riep uit: 'Heer, Ik geloof dat Gij zijt de Christus, de Zoon van God, Die in de wereld komen zou'. In hetzelfde hoofdstuk lezen wij ook de mededeling: 'Jezus nu had Martha en haar zuster en Lazarus lief' (vs. 5). Hier wordt Martha dus op een opvallende wijze op de voorgrond gesteld, om als het ware te zeggen: denk toch niet dat, al lijkt Maria voor het oog van de mensen voortreffelijker en geestelijker dan Martha, de Heer Jezus haar meer beminde dan haar zuster.

Martha was dus een gelovige vrouw en zij had de Heer Jezus lief. Zij voelde zich tot Hem aangetrokken en daarom stelde zij haar huis voor Hem open en ontving Hem met de meeste hartelijkheid. 'Martha nu was zeer in beslag genomen door veel dienen' (Luk. 10:40). Zij wilde het de Heer zo aangenaam mogelijk maken. Als een bedrijvige huisvrouw deed zij alles om haar Gast van het nodige te voorzien. De Heer stelde dit zeer op prijs, want Hij kwam telkens in Bethanië terug en nam dan zijn intrek in Martha's huis. Hij voelde zich daar echt thuis.

Had Martha geen aanmerking gemaakt op Maria's manier van doen, dan zou Hij haar stil haar gang hebben laten gaan. Martha's ingenomenheid met haar dienst was verkeerd, maar het dienen zelf was, integendeel, zeer te prijzen. Of moest er dan geen maaltijd gereedgemaakt worden? Moesten er geen verkwikkingen worden aangeboden, toen de Heer Jezus met Zijn discipelen in haar huis kwam? Wel, zult u zeggen, had zij het niet gedaan, dan zou de Heer tot haar hetzelfde moeten zeggen wat Hij tot de farizeeër Simon zei, die Hem wel voor de maaltijd uitnodigde, maar Hem toch met koelheid en minachting behandelde (Luk. 7:44-46).

Wij kunnen in dit opzicht veel leren van Martha. De Heer Jezus is het waard dat wij alles voor Hem over hebben. Voor Hem moest geen moeite te veel en geen arbeid te zwaar zijn. Ach, wij zijn dikwijls zo koel, zo afgemeten, zo karig. Het valt menigeen zo zwaar iets voor Hem te doen. Wat wordt er soms veel tijd besteed aan eigen genot! Wat wordt er veel geld uitgegeven aan nietige en ijdele dingen! Wat valt het velen moeilijk zich te verloochenen! Wat kost het soms veel, het een of ander genoeg van de een of ander begeerde zaak voor Hem op te geven! Hoe dikwijls trekken wij ons terug als er iets voor Hem

gevraagd wordt! Schaamte moet vaak ons gezicht bedekken, als wij eraan denken hoe weinig Hij ons waard is.

En wij kunnen zó veel voor Hem doen. Er zijn zoveel armen die verzorgd, zoveel zieken die bezocht, zoveel kinderen die onderwezen kunnen worden. Voor deze dingen zijn vrouwen erg geschikt en vaak het best in de gelegenheid. Bijzondere gaven zijn daartoe geen vereiste, maar wel een hart vol liefde en toewijding voor de Heer. En de liefde is vindingrijk. Wie de Heer Jezus liefheeft, zal steeds gelegenheid genoeg vinden om die liefde te openbaren.

't Is waar, Martha had veel op met haar dienen. Zij vond haar bedrijvigheid beter dan Maria's luisteren. En dit was verkeerd. Maar dit neemt niet weg dat haar dienen liefelijk en de Heer Jezus aangenaam was. Zij is ook niet opgehouden met haar dienstbetoningen. Toen de Heer de laatste dagen van Zijn leven op aarde in Bethanië doorbracht en Hem daar een maaltijd werd bereid, was het Martha weer die diende. Wij lezen in Johannes 12: 'Zij richtten daar dan een maaltijd voor Hem aan, en Martha diende' (vs. 2). Zij nam dezelfde plaats van vroeger in. Haar hele leven was aan dienen gewijd. Zo wordt zij ons in de geschiedenis voorgesteld.

In het dienen van haar was een groot onderscheid tussen de eerste en de laatste keer. Martha had geleerd dat zij zich niet moest laten voorstaan op haar dienen. Zij maakte de laatste keer geen aanmerking op Maria's doen. En toch was er toen veel meer reden toe dan vroeger, want waar Maria de eerste keer aan de voeten van de Heer Jezus zat om naar Hem te luisteren, goot zij de laatste keer een fles met kostbare nardus over de Heer Jezus uit. Maar Martha liet Maria begaan. Zij had geleerd dat een ieder op zijn of haar wijze de liefde van het hart aan de Heer laat zien. En waar de discipelen Maria van verkwisting beschuldigden, zweeg zij stil en ging rustig verder met het werk dat Gods genade haar te doen had gegeven.

Laten wij haar voorbeeld volgen en ons wijden aan het dienen van de Heer Jezus. Hij is het waard dat wij ons geheel aan Hem overgeven en toewijden. Zijn dierbaar leven gaf Hij voor ons in de dood. De hemelse heerlijkheid opende Hij voor ons. Als wij Hem liefhebben, dan is het omdat Hij ons eerst heeft liefgehad. En waar Hij Zijn leven voor ons overgegeven heeft, zijn wij schuldig ons leven voor Hem en de Zijnen in te zetten.

H.C. Voorhoeve.