

Lydia, de purperverkoopster

Lydia, een eenvoudige purperverkoopster uit de stad Thyatire, was de eerste in Europa die van de Heer de genade ontving om de woorden die God, gesproken door Zijn dienstknecht Paulus, mocht horen. Lydia was een Griekse vrouw, nee niet meer een heidense, aan de afgodendienst overgegeven vrouw. Zij had zich afgewend van haar afgoden en diende, al voordat Paulus en zijn reisgenoten naar Filippi kwamen, de waarachtige God, de God van de hemel en de aarde, de God Die Zich aan Israël geopenbaard had. Zij had, net als de Romeinse hoofdman Cornelius in Cesaréa, het volk van God lief. Zij was gewoon met anderen die evenals zij déze God wensten te dienen, samen te komen tot het gebed.

Wat een heerlijk getuigenis van haar wandel met God! Lydia en die bij haar waren, dienden God en waren gewoon om zich voor die God in het gebed neer te buigen. Hoe veel zullen deze vrouwen, die nog zo weinig licht hadden, de Heer gevraagd hebben! Hoe zullen zij, door Gods Geest geleid, om verlichte ogen van hun verstand hebben gebeden en om het verstaan van de Schriften gesmeekt hebben! Hoe vaak zal vanuit de grond van hun hart het gebed tot God opgestegen zijn: 'O Heer, help ons'.

De Heer verhoorde hun smekingen. Hij Die alle dingen weet en een ieders behoefte kent, Hij Die ook de behoeften van deze Godvrezende mensen in Filippi kende en Die óók wist waar de apostel Paulus zich bevond, verschijnt 's nachts in een gezicht aan Paulus, terwijl hij zich in Troas bevindt, en roept hem van Azië naar Europa. 'Kom over ...', zegt de Macedoniër 's nachts tot Paulus, 'en help ons' (Hand. 16:9).

Zo handelt God altijd. Hij verhoort het gebed van de Zijnen. Hij let op hun geroep. Hij luistert naar hun stem. Lydia en de andere vrouwen met haar ondervonden dit op bijzondere wijze. Paulus en zijn drie reisgenoten, Silas, Timotheüs en Lukas, komen tot hen en spreken over het heil dat God aanbiedt, dat in de Heer Jezus verschenen was. De Heer opende het hart van Lydia, zodat zij acht gaf op wat door Paulus gesproken werd. De Heer, Die reeds vroeger in haar gewerkt had, opende nu ook haar hart en gaf haar verlichte ogen, zodat zij leerde inzien dat zij niet door de werken van de wet, maar alleen door het geloof in Jezus Christus behouden kon worden.

De vraag van de gevangenebewaarder: 'Wat moet ik doen om behouden te worden?' (Hand. 16:30), hield ongetwijfeld ook haar bezig toen Paulus tot haar sprak. Het antwoord van de grote apostel: 'Geloof in de Heer Jezus en u zult behouden worden, u en uw huis', kon ook haar volkomen bevredigen. Zij geloofde en werd gedoopt in de Naam van de drie-enige God. Terwijl zij vroeger God diende, boog zij zich nu in aanbidding neer voor de Naam van de Heer Jezus, de enige Naam onder de hemel gegeven, waardoor zondaren, jong en oud, behouden kunnen worden.

Het geloof in de Heer Jezus gaat echter steeds samen met de liefde tot hen die één en hetzelfde geloof met ons verkregen hebben. Zo was het ook bij Lydia. Zij stelde haar hart en huis onmiddellijk open voor de geliefde dienstknechten van de Heer. 'Als u van oordeel bent dat ik de Heer trouw ben, komt dan in mijn huis en blijf er' (Hand. 16:15). Misschien hebben Paulus en zijn metgezellen enige tegenwerpingen gemaakt, omdat zij al een ander verblijf hadden, maar Lydia laat zich niet afschrikken. Zij blijft aanhouden, zij dringt erop aan dat

allen bij haar hun intrek zullen nemen, zij gebruikt al haar overredingskracht, en de Heer bewerkt de harten van hen die God gezonden had. 'En zij drong ons ertoe', zegt Lukas, die ons deze geschiedenis meedeelt, en Paulus neemt met zijn reisgenoten bij Lydia zijn intrek en blijft er totdat de Heer hem naar een andere plaats zendt.

Hoe eenvoudig en toch hoe mooi is de wijze waarop deze gelovige vrouw haar hart toont. In alle eenvoud neemt zij het woord dat van Godswege tot haar komt, aan, zonder te redeneren, zonder tegenwerpingen te maken. Doe jij dit ook? Neem jij ook het evangelie van Gods genade eenvoudig aan, zoals het jou in Gods Woord wordt voorgehouden?

-De Heer zegt: 'Wie tot Mij komt, zal Ik geenszins uitwerpen' (Joh. 6:37). Mag jij zeggen: 'Ik kan het niet geloven?'

-De Heer zegt: 'Komt tot Mij, allen die vermoeid en belast zijn, en Ik zal u rust geven' (Matth. 11:28). Mag jij jezelf dan afvragen: 'Al ben ik ook vermoeid en belast, al ga ik ook gebukt onder de last van mijn zonden, toch weet ik niet of Hij mij wel zal aannemen?'

Ga toch nu tot Hem Die zegt: 'Kom'. Laat je door niets, door niemand verhinderen. Werp je toch in Zijn armen, die voor jou geopend zijn. Buig je toch voor Hem neer, Die Zich om jou en mij zo diep heeft neergebogen, voor Hem Die Zichzelf heeft vernederd en gehoorzaam geworden is tot de dood, ja, tot de dood van het kruis (Fil. 2:7-8)!

En als je de Heer Jezus al kent en jij jouw zonden hebt beleden en Hem als jouw persoonlijke Verlosser hebt aangenomen, dan ben je een kind van God! Juist dán is het leven van Lydia een voorbeeld voor jou om na te volgen.

Maak van jouw leven een gebedsleven, zoek een vertrouwelijke omgang met jouw Verlosser en Heer, en God jouw hemelse Vader. Ga in biddende gemeenschap met Hem je weg! Zoek ook, net als Lydia, omgang met geestelijke vrienden, die net als jij de Heer Jezus kennen. Nodig hen uit in je woning en spreek samen over die éne Persoon Die voor jou en voor jouw vrienden alles betekent. Dat deed Lydia ook! Vrede, vreugde en genot zullen dan je deel zijn en de Vader zal ware aanbidding in alle harten opmerken!