

**Louter zegen**

Louter zegen  
zijn de wegen  
waarop God Zijn kind'ren leidt.  
Zelfs het lijden  
wordt verblijden  
voor wie zwijgend Hem verbeidt.

In het duister  
maakt de luister  
van Gods liefde ons heel stil,  
en ons klagen  
wordt een vragen  
naar het doen van 's Vaders wil.

Wat dit leven  
ons zal geven:  
eenzaamheid, beproeving, rouw  
nooit zal wijken  
of bezwijken  
Gods onwankelbare trouw.

Als wij lijden,  
biddend strijden  
met ons oog op Golgotha,  
zien wij komen  
rijke stromen  
van Gods liefde en gena;

en wij leren  
God te eren  
door het dragen van ons kruis.  
Eenmaal loven  
wij daarboven  
Hem volmaakt in 't Vaderhuis.