

Lof zij Uw goedertierenheid!

Uw goedheid is steeds nieuw, o Heer,
ze keert steeds elke morgen weer
en duurt dan voort de ganse dag,
wat 'k telkens weer ervaren mag.

Uw gunsten geeft U zonder tal,
Uw goedheid toont U overal.
Geef mij maar het gezicht ervoor
en open voor Uw stem mijn oor.

De Heer is goed! Komt, smaakt en ziet!
Zijn goedheid wijkt of wankelt niet,
en nooit is Hij het geven moe,
maar voegt aan zegen, zegen toe.

Vraagt men waarom er ziekte en pijn
en zorg en moeite moeten zijn?
Rust in uw God bij wel en wee,
want alles werkt ten goede mee!

Dit geldt voor ieder die God mint;
Hij zorgt voor ieder als Zijn kind.
Dus prijzen wij Zijn Naam alleen:
Gods gunst zij lof in eeuwigheên!

J.L.K. Rouw sr.