

Lijden voor de Heer

Toen de Heer Jezus Saulus van Tarsus riep, om van hem de bekende apostel Paulus te maken, zei Hij in Handelingen 9:16 tegen Ananias: 'Want Ik zal hem tonen hoeveel hij lijden moet voor Mijn Naam'. Onlangs kwam ik diep onder de indruk van de boodschap van 2 Korinthe 11:23-33. Lees het maar eens na. Daar bewijst de apostel Paulus de echtheid van zijn apostelschap door de vele vormen van lijden die satan op zijn weg bracht bij de uitoefening van zijn werk voor de Heer. We zien daar dat hij naar geest, ziel en lichaam werd verzocht zoals waarschijnlijk geen enkele andere dienstknecht van de Heer ooit heeft meegemaakt.

Willen wij als gelovigen graag de geïnspireerde leer van de apostel Paulus verwerkelijken én doorgeven? Dan moeten ook wij allen, jong en oud, er rekening mee houden dat satan zal proberen onze dienst zoveel mogelijk te verhinderen en zelfs te vernietigen. En juist door die dienst wil de Heer de Zijnen bevestigen in de Waarheid! Dat is het geestelijke voedsel dat ons bijzonder door de dienst van Paulus en andere apostelen ter beschikking staat. Niet alleen de apostel Paulus moest lijden, maar ook anderen ondergingen spot, smaad en leed voor de ene Naam.

De vijand komt ons vandaag de dag vaak op een meer 'verfijnde' manier tegemoet, heel geraffineerd. Maar het is heel goed mogelijk dat we in de komende jaren ook in onze westerse, zogenaamd 'vrije' wereld een sterkere vorm van tegenstand tegen de Waarheid zullen beleven. Gelukkig jongelui, in 2 Timotheüs 1 worden we eraan herinnerd dat we niet een geest van vreesachtigheid hebben, maar van kracht, liefde en bezonnenheid. We worden aangespoord deel te nemen aan de verdrukkingen van het evangelie, overeenkomstig de kracht van God. Net zoals de Filippiërs in vroegere tijden mogen ook wij elkaar er vandaag aan herinneren: wij hebben van Christus een geschenk gekregen, en dat is niet alleen het feit dat we in Hem geloven, maar ook dat wij voor Hem mogen lijden (Fil. 1:29).

Hoe meer we begrijpen hoe vergankelijk het aardse is, hoe meer we ons ervan bewust zijn dat de tegenwoordige tijd bijna voorbij is, des te meer zullen we er rekening mee moeten houden dat de vijand agressief zal proberen Gods volk en Gods getuigenis te verzwakken. Hij zal daarbij met zijn geslepen geraffineerdheid niets onbeproefd laten. Laten we daarom in broederlijke liefde vast aaneengesloten blijven, Gods vrede in alle omstandigheden in onze harten laten regeren en wakende, wachtende dienstknechten zijn, die hun tijd goed gebruiken voor hun Meester Die hen gekocht heeft met Zijn bloed.