

Lessen voor gezinnen

Uit Psalm 127

Soms vragen gezinnen naar het beste handboek voor conflictoplossing, dat ook richtlijnen geeft voor gezonde en gelukkige relaties. Het beste advies is gebruik te maken van hét grote handboek, de Bijbel. Dit boek bevat alle benodigde richtlijnen en principes voor het oplossen van conflicten en voor het hebben en in stand houden van een gelukkig gezin, gebouwd op de vaste grond van de Heer Jezus Christus.

Heel wat Bijbelteksten verwijzen naar het gezin, maar hier noem ik Psalm 127. Deze Psalm noemt vier belangrijke principes, die in ieder hart en ieder gezin hun plaats zouden moeten hebben.

Ten eerste is het huis door God gebouwd, volgens Zijn Goddelijke plan. Hij is de Architect. 'Als de HEERE het huis niet bouwt, tevergeefs zwoegen Zijn bouwers eraan' (Ps. 127:1). Dit geeft aan dat God de bron van alle zegen is en zonder Hem alle inspanningen van de mens tevergeefs zijn. Het huis wordt niet gebouwd door menselijke wijsheid of intelligentie, maar door de Heer. Dat is de reden waarom men zich voortdurend tot God zou moeten wenden voor hulp bij het opbouwen van de relaties in het gezin, door middel van liefdevolle en ondersteunende mondelinge aanwijzingen.

Ten tweede wordt het huis door God bewaard. De Heer Die het huis bouwt, is ook Degene Die het huis vasthoudt. 'Als de HEERE de stad niet bewaart, tevergeefs waakt de wachter' (Ps. 127:1). Een stad is opgebouwd uit huizen waarin mensen wonen en moet beschermd worden tegen allerlei kwaad, gevaar en geweld. Het gezin moet daarom Gods hulp zoeken om bij elkaar te blijven.

Ten derde moet er thuis tevredenheid en rust zijn. In veel gezinnen gaan relaties kapot doordat men ontevreden is door een materialistische gerichtheid. Tegenwoordig denken veel mensen dat alle materiële verworvenheden, prestige, macht en populariteit van moeders die zich naast hun man op de arbeidsmarkt begeven, opwegen tegen het verlies dat het gezin lijdt doordat men te veel hooi op de vork neemt. 'Het is tevergeefs, dat u vroeg opstaat, laat opblijft, brood eet waarvoor u moet zwoegen: de HEERE geeft het Zijn beminden in de slaap' (Ps. 127:2). Veel werkende moeders worden gekweld door schuldgevoelens en zelfverwijt over hun werk. Een werkende moeder gaf toe dat ze zich 'verschrikkelijk schuldig' voelde 'omdat ik mijn dochter alleen maar in het weekend opvoed ... en ik heb het idee dat de relatie tussen mij en mijn man ook niet meer is wat het was'. Onder speciale omstandigheden kan het natuurlijk nodig zijn dat moeders werken om te voorzien in de noden van het gezin.

Na de geboorte van onze dochter kreeg mijn vrouw vier maanden bevallingsverlof van haar werk. Toen ze weer aan de slag ging, zorgde een vriendin, een toegewijd Christen, voor onze dochter. Maar toch, terugkijkend, realiseerden we ons dat niemand een moeder kan vervangen in de zorg voor haar kind. Toen we in 1987 naar Florida verhuisden, had onze toen elfjarige dochter hulp nodig om te wennen aan de nieuwe woonomgeving. We kwamen overeen dat mijn vrouw thuis beschikbaar zou zijn voor onze dochter. Ik weet wat het is als beide ouders werken en de zorg hebben voor een dochter, maar ik weet ook wat een verschil het maakt als de moeder thuis is. De voordelen zijn zo groot, dat ik moeders nu aanmoedig als het maar enigszins mogelijk is, thuis te blijven bij hun kind of kinderen.

In onze huidige maatschappij viert het materialisme hoogtij. Er is niets verkeerd aan het bezit van geld, zonder geld kan het dagelijkse leven heel ongemakkelijk zijn. Maar 'geldzucht' (1 Tim. 3:3; 6:10), de obsessie om steeds meer geld te hebben ten koste van de gezinsrelaties, is een ernstig probleem. Werkelijke tevredenheid wordt gevonden in de kennis van God: 'Hij geeft het Zijn beminden in de slaap' (Ps. 127:2). Veel gezinnen maken zich zo druk over wat ze niet hebben, dat ze niet genieten van wat ze wèl hebben. We worden er in 1 Timotheüs 6:6 aan herinnerd: 'Nu is de godsvrucht met tevredenheid inderdaad een groot gewin' – Godvrezend leven is pas écht een grote winst!

Ten vierde begint de opvoeding van de kinderen thuis. Kinderen zijn een zegen, geen last. 'Zie, kinderen zijn het eigendom van de HEERE, de vrucht van de schoot is Zijn beloning' (Ps. 127:3). Veel moeders zijn er door allerlei organisaties van overtuigd dat kinderen een hindernis vormen voor hun succes en carrière, maar God zegt dat kinderen een zegen zijn. God verklaart dat de man, die zijn pijlkoker met hen heeft gevuld, 'welzalig' is.

Kinderen kunnen problemen veroorzaken, het inkomen verminderen, offers vragen en hartzeer geven, maar ze zijn het waard. Daarom moeten moeders proberen hun eigen kinderen op te voeden, in plaats van hen aan de zorg van anderen over te laten. Kinderen hebben de structuur en training nodig die hun ouders hun kunnen bieden. 'Zoals pijlen in de hand van een held, zo zijn de zonen, ontvangen in de jeugd' (Ps. 127:4). Een pijl is een wapen met een punt, dat terwijl het nog in de hand is, gericht kan worden op een bepaald doel. Hieruit blijkt dat het van het allergrootste belang is dat kinderen door hun ouders geoefend worden, zodat ze met realistische doelen en in de goede richting door het leven geleid kunnen worden. Als kinderen door hun ouders op het leven voorbereid worden, zullen ze in staat zijn sterke relaties te onderhouden.