

Leren van Gideon

*Breek het altaar van Baäl af ... en bouw voor de Heere, uw God, een altaar.
Richteren 6:25-26*

lezen: Richt. 6:23-32

Gideon leidde een leger van maar 300 man tegen 135.000 vijandelijke soldaten, hoewel hij totaal onervaren was in militaire zaken. Wat een wonderbaarlijk geloof! Wat een enorme overwinning werd er met de Heere behaald door Zijn getrouwe dienstknecht Gideon! Maar we zijn geneigd te vergeten dat God Gideons geloof eerst heel dicht bij huis op de proef stelde, voordat Hij hem uitzond tegen het leger van de Midianieten.

Gideon deed wat God vroeg, terwijl hij wist dat het een riskante onderneming was. Hij wist: als de mannen van mijn stad zien wat ik doe, zullen ze vragen om mijn uitlevering, en me vervolgens ter dood brengen (Richt. 6:30). En hij deed het tóch. Het was deze gelovige gehoorzaamheid aan de Heere op het thuisfront die Gideon bekwaam maakte om op een machtige manier door de Heere gebruikt te worden op plaatselijk, nationaal en zelfs internationaal niveau.

Steeds vaker hoor je over Christelijke jongelui die in hun jonge jaren zoeken naar een soort Christelijk dienstwerk voor enkele maanden, in binnen- of buitenland. Short-term medewerking wordt dat genoemd. Ik geloof dat het goed is het voorbeeld van Gideon te volgen en eerst aan de thuisbasis iemands betrouwbaarheid te beproeven in het dienen van de Heere. Pas daarna, als iemand trouw is gebleken, zal de Heere hem eventueel naar andere streken kunnen sturen. Paulus en Barnabas volgden dit patroon. Zij werkten een jaar in de Gemeente van Antiochië (Hand. 11:26-30) voordat de Heilige Geest de Gemeente opwekte hen als zendingen uit te zenden naar de heidense volken (Hand. 13:1-4).

De les is deze: we moeten eerst onze trouw aan de Heere in zaken dicht bij huis laten zien, voor we bekwaam geacht kunnen worden Hem ver van huis te dienen.

Uit de dagkalender 'Het Goede Zaad'