

Leren van Asaf

Maar voor mij is het goed dicht bij God te zijn (Psalm 73:28 HSV).

Asaf, die deze psalm geschreven heeft, kan het ons allemaal aanbevelen: dicht bij God te zijn, dat is vrede te hebben met Hem, en die vrede te versterken.

Asaf had het moeilijk. Hij kon aan het begin van deze psalm schrijven dat God goed is voor Israël, voor hen die rein van hart zijn. Hij begreep niet waarom de goddelozen zo'n voorspoed hadden, en waarom de gelovigen vaak smarten en moeilijkheden ondervinden. Asaf was er door verward en verbijsterd. Hij zegt: "*Bijna was ik uitgegleden*", alsof hij op het ijs liep. Hij tobde erover en hij werd bijna meegevoerd door de orkanen van het ongeloof.

Die zijn er ook nog vandaag. Twijfel, jaloersheid, afgunst etc. Twijfelt u wel eens aan Gods rechtvaardigheid? Als dat zo is, dan gaat u wankelen. Laten wij net als Asaf ingaan in Gods heiligdom. Dat houdt ook in dat we komen in de leerschool van God. Dan zullen wij begrijpen dat de mens niet geschapen is om voor een korte tijd te bloeien op deze aarde en zich te baden in genot terwijl hij hier is, maar dat zijn roeping hier beneden die is van een pelgrim (doortrekker), die zijn oog en hart richt op de Heer Jezus om van Hem te leren, en om Hem te verwachten. Hij Die Zichzelf gaf op het kruis van Golgotha om voor onze zonden te sterven, roept ons op om Hem te volgen.

Elifaz zei het ook al tegen Job in Job 22:21-22: *Gewen u toch aan Hem, opdat gij vrede hebt, daardoor zal u het goede overkomen. Ontvang toch de wet uit Zijn mond, en leg Zijn woorden weg in uw hart'*. Laten wij ook leren van Asaf. Het was licht geworden in zijn leven en hij had Gods vrede in zijn hart.

Na ver afgedreven geweest te zijn in de zee werpt Asaf nu zijn ankers uit in de hem vanouds welbekende haven. Wij zullen er goed aan doen om zijn voorbeeld te volgen. *Maar voor mij is het goed dicht bij God te zijn!* Hoe dichter wij zijn bij God, hoe minder de aantrekkelijkheid en de afleidingen van deze wereld vat op ons zullen hebben.

M. Bouter