

## Laatste dagen en laatste tijden

**Vraag:**

Wat is het verschil tussen 'de laatste tijden' en 'de laatste dagen'?

**Antwoord:**

Als mij gevraagd werd een omschrijving van het pausdom te geven, zou ik 1 Tim. 4:1-3 lezen. De kenmerkende trekken van de roomse kerk zijn daar letterlijk beschreven. De apostel beantwoordt dit grootste van alle godsdienstige boosheden door een verheven vaststelling wat Christendom is (1 Tim. 3:16).

Ik denk daarom dat 'de laatste tijden' speciaal zien op de donkere middeleeuwen - vanzelfsprekend werden de principes en de verborgen werkingen van deze duistere 'tijden' al tijdens zijn leven gezien door de scherpe ogen van de apostel. 'Sommigen zullen van het geloof afvallen' is niet hetzelfde als de algehele afval van 2 Thess. 2:3.

'De laatste dagen' (2 Tim. 3:1-5) doelen op de laatste dagen van het Christendom, die nu al begonnen zijn! De hele tweede Brief spreekt meer of minder over de laatste dagen van de geschiedenis van het Christendom.

Als 'de laatste tijden' meer de afval en het pausdom aangeeft, toont 'de laatste dagen' meer een opleving van heidense boosheid (vgl. 2 Tim. 3:1-5 met het eind van Rom. 1).

Walter Scott