

‘Laat de kinderen tot Mij komen’

Markus 10:14

Koningin Victoria van Engeland richtte eens een staatsbanket aan waar veel geleerden, wetenschappers en politici uit die tijd aan deelnamen. Er wordt verteld dat ze aan de beroemde redenaar John Bright de vraag stelde: ‘Sir, waar komen al deze belangrijke mensen toch vandaan?’ De staatsman antwoordde onmiddellijk heel ad rem: ‘Het waren ooit allemaal kleine baby’s, majesteit!’

En zo is het inderdaad. Neem het één of andere kind, observeer dit kleine mensje zorgvuldig en overweeg eens hoeveel ongekende mogelijkheden verborgen liggen in dit kleine leven, mogelijkheden voor zegen of voor zonde. Wat een verantwoordelijkheid voor gelovige ouders!

Kinderen zijn net lege vaten. Wanneer wij ze niet vullen, doet de duivel het wel. Hij is er steeds op uit hen te vullen met het gif van modern ongelooft. Het enige tegengif tegen de wereldsgezindheid en immoraliteit die onze kinderen omgeven, is het Woord van God. *Wij als ouders zijn er verantwoordelijk voor het onze kinderen van jongs af aan mee te geven.* Maar we zullen nooit in staat zijn hen ermee te vullen als we niet zelf uit die bron drinken. Geef hun dus het reine water van Gods Woord; breng hen in gelovig, vertrouwend gebed bij de Heer Jezus. Hij zal dan in hun harten en levens het water van Zijn Woord veranderen in de wijn van redding, zekerheid van behoudenis en een leven in Zijn navolging.