

Waarschuwing tegen kwaadsprekers Leviticus 20

Let vooral op de verzen 16-17: “Gij zult niet wandelen als een kwaadspreker onder uw volken”.

Dit is een zeer praktische vermaning voor het volk van God in alle tijden. Een lasteraar doet onberekenbaar veel kwaad.

Terecht heeft men opgemerkt dat de lasteraar minstens drie personen benadeelt:

1. zichzelf,
2. de persoon die hem aanhoort
3. en degene over wie hij spreekt.

Dit alles doet hij rechtstreeks. Wie zal de gevolgen kunnen berekenen? Hoed u voor dit vreselijke kwaad; luister nooit naar roddelaars met hun verhalen. Zorg dat de kwaadspreker zich verijdert door uw verontwaardigd gezicht, net zoals de oostenwind de regen verdrijft.

In vs.17 leren wij wat de laster moet vervangen: “Gij zult uw broeder in uw hart niet haten; gij zult uw naaste naarstig berispen, en zult de zonde in hem niet verdragen”. In plaats van over mijn naaste met anderen te praten, ben ik geroepen mij rechtstreeks tot hem te wenden, en hem terecht te wijzen als dit nodig is. Dit is de Goddelijke methode. De methode van satan is het tegendeel: kwaadspreken over anderen.

C.H. Mackintosh.