

Kronen

Wij kroonden Hem met doornen,
God kroont Zijn Zoon met eer.
Verhoogd door ons aan 't kruishout,
verhoogt God Hem tot Heer.
Want alle knie moet buigen
voor Hem Die eeuwig leeft,
maar Die aan dode zondaars
nu nog het leven geeft.

Wij zullen Hem aanschouwen
gekroond met eer en macht,
Hem Die op 't schrikk'lijk vloekhout
het grote werk volbracht.
Hij heeft satan verslagen
door in de dood te gaan.
Dra zullen al Gods kind'ren
de hemel binnengaan.