

## Kort overzicht van de Brief aan de Galaten

Een kort overzicht over de inhoud van de brief zal ongetwijfeld nuttig zijn voor wie de brief wil overdenken.

### *Hoofdstuk 1:1-2:10*

In dit gedeelte legt de schrijver er de nadruk op dat hij zijn ambt had ontvangen en zijn dienst uitoefende helemaal onafhankelijk van mensen. Beide waren niet van mensen, en ook niet door een mens. En net zo min had Paulus iets ontvangen van de andere apostelen. Zijn apostolische gezag en de openbaringen die hij ontvangen had, kwamen rechtstreeks van de Heer Zelf.

### *Hoofdstuk 2:11-21*

In het vervolg van het tweede hoofdstuk toont de apostel aan, hoe onverenigbaar het evangelie is met de wet. De wet is een volmaakt richtsnoer, maar is krachteloos voor de mens in het vlees. Het evangelie openbaart echter hemelse dingen – Christus in heerlijkheid –, en verandert ons naar Zijn beeld. Als Petrus naar de wet wil terugkeren, weerstaat Paulus hem daarom openlijk.

### *Hoofdstuk 3*

Dit hoofdstuk laat allereerst de tegenstelling zien tussen wet en geloof (vs. 1-14), behandelt daarna de verhouding tussen belofte en wet (vs. 15-20) en licht in de slotverzen toe wat het doel is van de wet, als leermeester tot op Christus.

### *Hoofdstuk 4*

In de eerste helft van dit hoofdstuk spreekt de apostel over de toestand van de gelovigen onder het oude verbond en hoe zij door Christus van de wet zijn vrijgekocht, opdat zij het zoonschap zouden ontvangen (vs. 1-11). Na een ontroerend beroep op zijn persoonlijke verhouding tot de Galaten, toont hij daarna in Hagar en Sara als voorbeelden aan, hoe de wet baart tot dienstbaarheid (slavernij) en mensen uitsluit van de erfenis, terwijl de genade vrijheid aanbrengt en tot zegen voert.

### *Hoofdstuk 5*

Het vijfde hoofdstuk spreekt nog uitgebreider over de vrijheid, waartoe Christus ons vrijgemaakt heeft en wel vanuit twee gezichtspunten, namelijk allereerst met het oog op de rechtvaardigmaking. Als de Galaten door de wet gerechtvaardigd wilden worden, waren zij van Christus afgescheiden; ze waren van de genade vervallen. Vlees en Geest staan wat hun natuur betreft volkomen tegenover elkaar. Als de gerechtigheid door het vlees verkregen zou kunnen worden, was Christus tevergeefs gestorven. De gelovige verwacht door de Geest, op grond van geloof, de hoop van de gerechtigheid. Dat is de heerlijkheid.

Ten tweede de praktische wandel door de Geest. Op weg naar de heerlijkheid wandelt de gelovige praktisch ´door de Geest´. In Zijn kracht is hij vrij om te doen wat ´van de Geest´ is. Zijn doel is dus

kort gezegd 'om door de Geest te wandelen'.

## *Hoofdstuk 6*

Dit hoofdstuk bevat in de eerste plaats vermaningen voor hen die 'geestelijk' zijn en verder ook voor iedere gelovige (vs. 1-10). Daarna komt de schrijver nog eens terug op de verleiders, die de Galaten tot de besnijdenis en daarmee tot het oude Israël probeerden terug te brengen. Hij wenst dan het ware Israël, het Israël van God, vrede en barmhartigheid toe (vs. 11-16). De apostel eindigt zijn brief met een korte, maar juist daarom zo indrukwekkende verwijzing naar de merktekenen van de Heer Jezus die hij in zijn lichaam droeg, omdat hij trouw pal stond voor de waarheid.

*R. Brockhaus*