

## Kon de Heer Jezus zondigen?

**Vraag:** *Het is weliswaar een heel bekende vraag, maar ik zou het toch op prijs stellen als u hem kunt beantwoorden: Had de Heer Jezus als Mens kunnen zondigen? Ik hoorde onlangs het argument dat het werk voor Hem erg gemakkelijk zou zijn geweest als Hij niet had kunnen zondigen.*

**Antwoord:** We moeten altijd erg oppassen voor conclusies en redeneringen van het menselijke verstand, en wel heel bijzonder als het gaat om de heilige Persoon van de Heer Jezus. We mogen bij onze gedachten over de Heer Jezus nooit de grondslag verlaten van dat wat God Zelf in Zijn Woord heeft geopenbaard. Ook het volgende woord van de Heer Zelf zal ons steeds tot voorzichtigheid aansporen: 'Niemand kent de Zoon dan de Vader' (Matth. 11:27).

Nu staan er in de Bijbel enkele heel duidelijke uitspraken over de heiligheid van de Persoon van de Heer Jezus. Wanneer we die uitspraken in geloof aannemen, verdwijnt al heel snel alle twijfel. Toen de Heer geboren zou worden, stuurde God de engel Gabriël naar Maria om haar mee te delen: 'De Heilige Geest zal over u komen en de kracht van de Allerhoogste zal u overschaduwden; daarom zal ook dat Heilige dat geboren zal worden, Gods Zoon genoemd worden' (Luk. 1:35). Hij was niet door mensen verwekt, maar door de Heilige Geest.

Terwijl voor alle mensen van nature geldt dat ze van deze wereld en 'van beneden' zijn, was Hij uit de hemel, 'van boven' (Joh. 8:23). Hij was uit de hemel neergedaald (Joh. 3:13). Toen de eerste mens werd geschapen en in de hof van Eden werd geplaatst, was hij beslist niet heilig, maar alleen maar onschuldig. Hij was niet heilig, want hij had de mogelijkheid om te zondigen meteen al in zich, zoals ook al heel snel bleek. En dat was niet het geval bij de Heer Jezus. Hij was niet alleen onschuldig, maar ook volkomen heilig. Al als klein Kind werd Hij aangeduid als 'dat Heilige', en dat bleef Hij, ja, dat is Hij nog steeds! Het is een wezenskenmerk van Zijn Persoon. Later in het Nieuwe Testament wordt Hij vaak 'de Heilige' genoemd (Joh. 6:69; Hand. 3:14; 1 Joh. 2:20; Openb. 3:7). Hij was in Zijn mensheid even heilig als in Zijn Godheid. Dat sluit dus elke mogelijkheid tot zondigen helemaal uit.

Het Woord van God leert ons dat de Heer Jezus niet alleen geen zonde deed (1 Petr. 2:22), maar ook dat Hij de zonde niet kende (2 Kor. 5:21), en het zegt ook dat in Hem geen zonde is (1 Joh. 3:5). Hij kende de zonde niet, ze was iets totaal vreemds voor Hem en voor Zijn hele wezen. Alleen een Persoon Die in Zichzelf zo volkomen heilig is, kon door God 'tot zonde' worden gemaakt; dat zou onmogelijk geweest zijn als de Heer Jezus ook maar de kleinste kiem van de zonde in Zich had gehad.

De meest absolute uitspraak daarover is zeker de aangehaalde tekst uit 1 Johannes 3:5. Letterlijk staat daar: 'In Hem is zonde niet': in ons als mensen is wél zonde (het beginsel van kwaad, de bron van alle zondige daden), maar beslist niet in Hem. In Hem was niet de slechte boom van de zonde, en uit Hem kwamen ook geen slechte vruchten voort (zonden).

Toen de Heer Jezus via Gethsémané naar Golgotha zou gaan, zei Hij: 'De overste van de wereld komt en heeft in Mij niets' (Joh. 14:30). De duivel zou in Hem geen enkel aanknopingspunt vinden voor de zonde, hoe diep de weg ook was die de Heer Jezus moest gaan.

Zo wordt de zondeloosheid van Christus openlijk verklaard door God (door middel van een engel), door drie verschillende apostelen en ook door de Heer Zelf. Wie zou de mening nog durven te verkondigen bij zo'n veelheid aan getuigenissen dat de Heer had kúnnen zondigen?! Dat zou gelijkstaan aan een lastering van Zijn heilige Persoon.

Zeker is het waar dat de Heer in alle dingen verzocht is als wij, maar de Schrift voegt er meteen aan toe: 'met uitzondering van de zonde' (Hebr. 4:15).

Zoals Jakobus 1 ons laat zien, zijn er verzoeken door beproevingen van buiten (vs. 2) en verzoeken door de zonde in ons (vs. 14). De verzoeken waaraan de Heer Jezus was blootgesteld, waren heel duidelijk uitsluitend verzoeken van buitenaf. Zo spande de duivel zich in om de Heer door uiterlijke omstandigheden (zoals bijvoorbeeld in Mattheüs 4:3 door honger) af te brengen van Zijn gehoorzaamheid. Maar de tweede vorm van verzoeken kende Hij niet. De duivel kwam en vond in Hem niets, helemaal niets, geen enkel aanknopingspunt om Hem tot zonde te verleiden! Dat wordt nog eens bevestigd door de aangehaalde tekst uit Hebréeën 4: Hij was verzocht in alles, met uitzondering van de zonde, want in Hem was en is geen zonde, en er was en is geen enkele verbinding tussen Hem en de zonde.

Chr. Briem