

Jozefs dienst aan zijn broers

Genesis 45:9-24

Jozef had zich aan zijn broers bekendgemaakt, hun vrees verdreven, afgerekend met het verleden en hun toekomst veilig gesteld. De liefde van Jozef had hen in gemeenschap met hem gebracht: 'Vervolgens kuste hij al zijn broers en hilde met hen; daarna durfden zijn broers met hem te spreken' (vs. 15). De intimiteit van de liefde maakt geschikt voor liefdewerk. Jozef had hen voor zich gewonnen en wilde hen nu gebruiken in zijn dienst. Zijn broers werden zijn getuigen.

Vorbereiding voor de dienst

De Heer had eens een bezetene vrijgemaakt door Zijn Woord. Gekleed en goed bij zijn verstand zat hij aan Zijn voeten en werd hij voorbereid op de dienst van de Heer door de aanwijzingen die Hij hem gaf. Want de Heer zei: 'Keer terug naar uw huis en vertel alles wat God u gedaan heeft' (Luk. 8:29, 35, 39). Zo deed de Heer ook met de discipelen op de avond van de opstandingsdag. Net zoals Jozef in aanwezigheid van zijn broers, maakte Hij Zich als ware Jozef bekend aan de bange discipelen. Hij sprak woorden van vrede tot hun ontroerde harten. Daarna gaf Hij hun de grote opdracht en sprak over het voorrecht dat zij Zijn getuigen zouden zijn (Luk. 24:48 en Hand. 1:8).

Vorbbeeld van de dienst

Zoals het was bij de broers van Jozef, bij de bezetene en bij de discipelen op de opstandingsdag, zo is het ook bij ons. De voorbereiding voor de dienst is onmisbaar. Wij maken ons meer bezorgd om gebruikt te worden, dan om 'bruikbaar te zijn voor de Meester, geschikt voor alle goed werk' (2 Tim. 2:21). De voorbereiding voor onze dienst is alleen te vinden in Zijn tegenwoordigheid. We moeten alleen zijn met Christus en Zijn gedachten leren kennen in gemeenschap met Hem en in het besef van Zijn liefde. Dit wordt treffend voorgesteld in het mooie tafereel tussen Jozef en zijn broers, wanneer alle anderen zijn weggegaan.

Toen pas spraken zij met hem en kuste hij hen: 'Vervolgens kuste hij al zijn broers en hij hilde met hen; daarna durfden zijn broers met hem te spreken' (vs. 15). De mate van heilige afzondering tot de Heer is de maatstaf voor onze voorbereiding voor Zijn dienst. Wie Hem goed wil dienen, moet eerst aan Zijn voeten zitten en luisteren naar Zijn Woord. In het vertrouwen van Zijn aanwezigheid kunnen we Zijn gedachten leren kennen en dan onder Zijn aanwijzingen dienen. De broers van Jozef ontvingen al hun instructies voor de dienst van Jozef zelf. Geen van de broers opperde ideeën over de aard van hun dienst. Als Jozef over hun dienst sprak, zetten zij niet elkaar aan het werk en beslisten evenmin hoe ze moesten dienen, naar wie en waarheen ze moesten gaan of wat ze moesten zeggen. Zij ontvingen van Jozef persoonlijk de opdracht om te dienen en hij gaf elk detail van de dienst:

- Dienstvaardigheid

Jozef drukte hun op het hart dat hun zending dringend was. 'Maak haast' (45:9) waren de woorden waarmee hij hen uitzond. Op dezelfde manier klinkt de vermaning voor onze

dagen, de laatste dagen: 'Predik het Woord, houd aan, gelegen en ongelegen' (2 Tim. 4:2).

- Plaats van dienst

Jozef vertelde hun niet alleen hoe zij moesten gaan, maar ook waarheen. Er staat: 'Ga op weg naar het land Kanaän' (vs. 17). Zij zouden getuigen zijn van Jozef in het land waar hij in de tijd van zijn vernedering had geleefd. Daar was hem kwaad voor goed vergolden en haat voor liefde. Zijn heerlijkheid was hem ontnomen, hij werd in een put geworpen en verkocht voor twintig zilverstukken. Zo was het ook bij de laatste verschijning van de opgestane Heer aan Zijn blijde discipelen. Zij ontvingen de opdracht om bekering en vergeving van zonden onder alle volken te prediken en Hij gaf nauwkeurig aan waar zij moesten beginnen.

Hij voegde eraan toe: '... te beginnen bij Jeruzalem' (Luk. 24:47). Het getuigenis zou beginnen in de meest schuldige plaats op aarde en onder de grootste zondaars. Daar was de Heer verkocht voor dertig zilverstukken, men had Hem Zijn kleed afgenomen, bespot met een doornenkroon en tussen twee rovers aan een kruis gespijkerd. Het was alsof de Heer wilde zeggen: 'Vertel hun de blijde boodschap, ook al hebben zij Mijn woorden tegengesproken, Mijn Godheid gelasterd, en Mijn leven weggenomen. Ga naar Jeruzalem en begin daar, maak hun het grote wonder van Gods goedheid en genade bekend. Laten zij erkennen dat hun zonde en schuld groot zijn, maar ook dat Mijn barmhartigheid en genade overvloediger zijn waar de zonde toenam'. Wanneer door de genade van God in zo'n verdorven stad de redding kan worden aangeboden, hoeft niemand meer te twifelen of hij gered kan worden.

- Methode van de dienst

Jozef zei tegen de broers aan wie zij de boodschap moesten brengen. Zijn aanwijzing luidde: 'Maak haast, ga naar mijn vader' (vs. 9). Zij hadden hem gemeen bedrogen en ontkend dat zij iets van Jozef afwisten. Juist aan hem moesten zij daarom het getuigenis van Jozef brengen.

Met Christus en Zijn discipelen was het niet anders. De Samaritaanse vrouw ging terug naar de mensen in Sichar, om een prachtig getuigenis van Christus te geven aan hen die wisten wat voor iemand zij was. Op de plaats waar zij had gezondigd, moest zij getuigen van Hem die haar van haar zonden heeft bevrijd (Joh. 4:28-29).

Ook Petrus getuigde van Christus tegenover zijn volksgenoten, terwijl hij zelf Christus schandelijk had verloochend (Hand. 2 vv.).

Jozef wilde dat zijn broers niet alleen hun vader uitnodigden om naar hem toe te komen, maar ook de kinderen en kleinkinderen. Het goede nieuws was voor hen allen bestemd, de zorg van Jozef strekte zich zelfs uit tot 'uw kleinvee en uw runderen en alles wat u hebt' (vs. 10). De boodschap van het Evangelie is nog steeds: 'Geloof in de Heer Jezus Christus, en u zult behouden worden, u *en uw huis*'.

- Overtuigingskracht

Jozef gaf de broers een scherp omlinjende boodschap, die zij door mochten geven met het gezag van de woorden van Jozef. Zij mochten beginnen met de woorden: 'Dit zegt uw zoon Jozef' (vs. 9). Ook wij doen er goed aan te bedenken, dat het Goddelijke gezag de kracht is achter het Evangelie. Ieder die het Evangelie brengt, kan met dat gezag spreken en vol vertrouwen zeggen: 'Zo zegt de Heer'.

- Beslistheid

Het was duidelijk wat het belangrijke onderwerp was van de boodschap, namelijk Jozef en zijn heerlijkheid. Jozef kon zeggen: '... en zeg tegen hem: God heeft mij tot heer over heel Egypte aangesteld' (vs. 9). En hij voegde eraan toe: 'Vertel mijn vader over al mijn eer in Egypte en over alles wat jullie gezien hebben' (vs. 13).

Het getuigenis van de heerlijkheid van Jezus Christus is nog steeds de enige boodschap die kan voorzien in de honger waaraan de hele wereld lijdt. Petrus predikte dat met grote stelligheid aan de Joden toen hij op de Pinksterdag zei: 'Laat het hele huis van Israël zeker weten, dat God Hem zowel tot Heer als tot Christus gemaakt heeft, deze Jezus, Die u gekruisigd hebt'.

Ook tot de volken kon hij van Christus zeggen: 'Deze is aller Heer' (Hand. 2:36 en 10:36). Het is ook nog steeds ons voorrecht om de heerlijkheden bekend te maken van Hem Die de Heer van allen is. Wij mogen spreken over Zijn persoonlijke heerlijkheden als de eeuwige Zoon, Zijn morele heerlijkheid als Degene die uitblinkt boven tienduizend en in alle opzichten bekoorlijk is (Hooglied 5:10 vv.) en over Zijn ambtelijke heerlijkheden als de Koning der koningen en Heer der heren.

- Oproep

De boodschap die Jozef naar Jakob stuurde was: 'Kom naar mij toe' (vs. 9). Hoewel Jozef de heer over alles was en over de rijkdommen van zijn heerlijkheid kon beschikken ten gunste van iedereen, zou toch alleen iemand die naar Jozef toe kwam, die zegen verkrijgen. Hij beschikte over de mogelijkheid om allen te zegenen; in zijn genade en gunst wilde hij mensen tot zich trekken. Hij was de bron van zegen. Jozef zei in feite tegen Jakob: 'Ik wil u bij mij hebben', want het was geen 'kom', maar 'Kom naar mij toe'.

- Doel van de dienst

De boodschap van Jozef ging om de zegeningen voor hen die 'naar hem toe komen' (vs. 10-11). Als ze bij hem zouden komen, waren de dagen van hun omzwervingen voorbij: 'U kunt in het land Gosen wonen'. Daar zou geen verwijdering of vervreemding meer zijn, want 'u zult dichtbij mij zijn'. Bezorgdheid en gebrek waren uitgebannen, want 'ik zal u daar onderhouden'.

Nog steeds zegt de Heer der heerlijkheid: 'Komt tot Mij, allen die vermoeid en belast bent, en Ik zal u rust geven' (Matth. 11:28). Wie naar Hem toe komt, ondervindt dat de omzwervingen voorbij zijn, dat de eenzaamheid en de ellende ten einde zijn en dat de hongersnood van het verre land heeft plaatsgemaakt voor overvloed. In het gezelschap van Christus vindt het geweten rust, het hart voldoening en is er voedsel voor de ziel.

- Kern van de dienst

Tenslotte bevatte de boodschap een waarschuwend woord. Er waren niet alleen rijke zegeningen voor hen die kwamen, maar er was ook gevaar voor hen die het uitstelden. Daarom luidde de opdracht van Jozef: 'Maak haast ... zodat u niet verarmt, u, uw huis en alles wat u hebt' (vs. 9,11).

Ook nu dreigt er voor ons gevaar als we het niet zo nauw nemen met de nog veel belangrijkere boodschap die de Heer der heerlijkheid laat brengen! Terecht vraagt de

apostel: 'Hoe zullen wij ontkomen, als wij een zo groot heil veronachtzamen?' En verder: 'Want als zij niet ontkomen zijn, die Hem afwezen, Die op aarde Goddelijke uitspraken gaf, hoeveel te minder wij, als wij ons afwenden van Hem Die van de hemelen spreekt' (Hebr. 2:3; 12:25). De boodschap van de genade opent een vergezicht van heerlijkheid, rust, voldoening en overvloed, maar geeft tegelijkertijd een ernstig waarschuwing voor hen die de boodschap verwerpen. Voor hen blijft niets anders over dan de armoede en eenzaamheid van de hel, zonder God, zonder Christus en zonder hoop.

Programma van de dienst

De boodschap die Jozef aan zijn vader stuurt, is dus een voorafschaduwning van de boodschap van het Evangelie, die de gelovige namens Christus aan de wereld brengt.

De boodschap

- is dringend: 'Haast u'.
- verkondigt de verhoging van de Heer der heerlijkheid.
- spreekt van genade en zegt: 'Kom'.
- belooft een zegen voor wie komt.
- waarschuwt hen die weigeren te komen.

Kracht voor de dienst

De geschiedenis van Jozef bevat een rijkdom aan onderwijs voor ieder die in dienst van de Heer is. De boodschap is volledig en duidelijk; maar het is niet genoeg dat aan iemand de boodschap wordt toevertrouwd: de boodschapper zelf moet toegerust zijn om het te brengen. De discipelen kregen de opdracht van de Heer om te prediken, maar moesten wachten totdat zij bekleed zouden worden met kracht uit de hoge. De Heer sprak: '... maar u, blijft in de stad, totdat u bekleed bent met kracht uit de hoge' (Luk. 24:49; Hand. 1:18).

De kracht om te dienen was afkomstig van Hem Die de opdracht gaf, vanuit de heerlijkheid waarin Hij nu is. Dit zien we ook in de geschiedenis van Jozef. Er staat: 'Neemt uit het land Egypte wagens mee voor uw kleine kinderen en voor uw vrouwen, vervoer ook uw vader ermee, en kom' (vs. 19). Hij voorzag hen van nieuwe kracht, om de reis naar Kanaän te maken, en met hun vader weer terug naar Jozef te gaan. Daarom lezen we: 'Jozef gaf hun wagens' (vs. 21).

Voorziening in de dienst

Verder kon Jozef zeggen: 'Laat uw oog uw huisraad niet ontzien' (vs. 20). Er zijn dingen die wij van nature kunnen hebben: welsprekendheid, wijsheid en allerlei middelen en methoden die een beroep doen op de natuurlijke mens. Maar de apostel zegt: 'Mijn woord en mijn prediking bestond niet in overredende woorden van wijsheid, maar in betoon van de Geest en van kracht'. En 'wij voeren de strijd niet naar het vlees; want de wapens van onze strijd zijn niet vleselijk' (1 Kor. 2:4; 2 Kor. 10:3-4). In de dienst van de Heer worden louter natuurlijke dingen niet geacht. Het Evangelie dat we brengen is te groot en te ernstig om menselijke methoden te gebruiken en te verheven voor de lichtvaardigheid van aangeboren welsprekendheid.

Voorziening voor de dienst

De broers zouden de voorzieningen van Jozef veronachtzamen, als ze voor hun dienstwerk

terug vielen op hun eigen 'huisraad'. Ze zouden dan als het ware zeggen: 'De voorzieningen voldoen niet voor uitvoering van de opdracht'. Maar Jozef gaf hun meer dan ze nodig hadden: 'Het beste van heel het land Egypte, dat is voor u', en in overeenstemming daarmee, 'gaf hij hun proviand voor onderweg'(vs. 20-21).

De benodigde kracht voor hun dienst kregen zij door het voedsel te eten dat kwam uit het land en uit de hand van Jozef. In deze genadetijd is het in het werk van de Heer niet anders. De Heer voorziet in alles wat de arbeider nodig heeft om het werk te doen. Wanneer we menselijke methoden invoeren om het werk te verrichten, zeggen wij als het ware: 'Zijn voorzieningen schieten tekort. De geestelijke middelen van de Heilige Geest zijn onvoldoende om het werk van de Heer te doen'. We mogen onze eigen 'huisraad' niet efficiënter achten dan Zijn voorzieningen. Laten we nooit de woorden vergeten van iemand die volgens vooraanstaande geestelijke leiders een 'ongeleeterde en eenvoudige' man was (Hand. 4:13), want deze man kon zeggen: 'Zijn Goddelijke kracht immers heeft ons alles geschonken, wat het leven en de godsvrucht betreft' (2 Petrus 1:3).

Wat dienaars niet mogen

Er is nog een les die we kunnen leren in de dienst van de Heer. Een dienstknecht moet niet alleen geestelijk toegerust zijn, maar ook afhankelijk van de Heer voor zijn dagelijkse behoeften. Vanaf de dag dat Jozefs broers op weg gingen tot het moment dat ze terugkeerden, werden ze ondersteund door de voorzieningen van Jozef. Zij werden niet verzorgd door de mensen waar zij naar toegingen, maar door hem bij wie ze vandaan kwamen. Ze moesten geen dingen van Jakob gebruiken om het werk van Jozef uit te voeren. Zo lezen we in het Nieuwe Testament van hen 'die voor de Naam uitgegaan waren', dat deden 'zonder iets aan te nemen van hen die tot de volken behoren' (3 Joh. 7).

Het voorrecht in de dienst

Het is niet genoeg voor het werk van de Heer, dat Hij in alles voorziet. Wil de dienst doeltreffend zijn, moet het leven van de dienstknecht in overeenstemming zijn met de boodschap die hij brengt. Deze belangrijke waarheid zien we bij Jozef in zijn manier van doen met de broers. Hij voorzag hen niet alleen van proviand voor onderweg, want we lezen ook: 'Hij gaf hun allen, iedereen, een stel kleren' (vs. 22). Zij brachten niet alleen de boodschap van Jozefs heerlijkheid, maar getuigden zelf van de verandering die zijn heerlijkheid tot stand had gebracht.

Zo werden de apostelen niet alleen uitgezonden om Christus te prediken, maar waren zelf getuigen van Christus: 'u zult Mijn getuigen zijn' (Hand. 1:8). 'Daar u de oude mens met zijn werken hebt uitgedaan en de nieuwe hebt aangedaan, die vernieuwd wordt tot kennis, naar het beeld van Hem, Die hem geschapen heeft' (Kol. 3:9-10). Het is ons voorrecht en onze verantwoordelijkheid om de verandering van onze 'kleding' te laten zien door het karakter van Christus te openbaren.

Een gevaar in de dienst

Jozef zond zijn broers uit met de waarschuwing 'Maak onderweg geen ruzie' (vs. 24). Toen de Heer in de bovenzaal Zijn laatste woorden tot de discipelen richtte en hen toerustte om Zijn getuigen te zijn, vermaande Hij hen driemaal om elkaar lief te hebben (Joh. 13:34, 15:12 en 17). Helaas hebben wij vaak ruzie onderweg. De Galaten maakten ruzie door hun

wettische gezindheid, want de apostel zei: 'Maar als u elkaar bijt en opeet' (Gal. 5:15). De Korinthiërs maakten onderweg ruzie door hun vleselijke gezindheid, want de apostel schrijft hun '... dat er twisten onder u zijn' (1 Kor. 1:11). Zo is het altijd geweest in de lange geschiedenis van hen die zeggen getuigen van Christus te zijn. Er zou geen plaats zijn voor wettische of wereldse gezindheid met verdeeldheid en een bedorven dienst als gevolg, als de liefde echt de overhand had gehad.

H. Smith

Uit: 'Jozef, Onthuller van geheimen, Redder van de wereld'.

Meer leren over Jozef?

Bestel het boekje bij bestel@uhwdw.nl!