

Jezus Christus en Die gekruisigd

Het leven van de Heer Jezus heeft door alle eeuwen heen velen aangetrokken. Vooral de jeugd zoekt naar een godsdienst die leeft, niet alleen maar theorie. En in Christus wordt een Persoon gezien: Eén Die niet alleen bestaan heeft, maar Die leeft en oproept tot een Hem toegewijd leven.

Toch komt er nu een moeilijkheid. De Christus van de Schriften is niet alleen een Christus Die voor ons geleden heeft om ons een voorbeeld na te laten, maar ook een Christus Die aan het kruishout der schande voor de zonden geleden heeft. Hij de Rechtvaardige voor de onrechtvaardigen, opdat Hij ons tot God zou brengen.

De apostel Paulus heeft gesproken over 'Christus, de Ge-kruisigde, voor de Joden een ergernis en voor de volken een dwaasheid' (1 Kor. 1:23). Hij bedoelde daarmee dat de godsdienstige mensen zonder waachtig leven uit God, zich stoten aan een Redder Die aan een vloekhout werd verhoogd; dat de wijze mensen, de verstandigen van de wereld, het dwaas achten dat er iemand plaatsvervangend voor hen gestorven zou zijn. Zij kunnen immers zelf wel, met de hulp van God, hun leven vernieuwen.

Tot beiden moet dan ook 'het woord van het kruis' (1 Kor. 1:18) worden gesproken. Dat is het evangelie, door Paulus gebracht te midden van de wereldwijzen in Korinthe. Niet met wijsheid van woorden, opdat het kruis van Christus niet krachteloos zou worden. Dat woord van het kruis is voor hen die ernaar luisteren, een kracht van God, een kracht van God tot behoud voor een ieder die gelooft, eerst voor de Jood, maar ook voor de Griek, want de rechtvaardige leeft niet door zijn werken of zelfvernieuwing, maar uit het geloof.

Dit is het evangelie van Christus, waarvan de apostel zegt: 'Want ik schaam mij het evangelie niet' (Rom. 1:16). Hij bedoelde daarmee dat hij geen mensenvrees had, dat hij zich niet schaamde om ieder mens deze blijde boodschap te brengen. Het evangelie dat hij bracht is niet maar een dode leer, een wet of 'levensrichtlijn' om te handelen, maar een levengevende kracht tot behoudenis! Voor de wijze Grieken, die op zoek waren naar wijsheid, had de apostel hetzelfde middel dat voor alle mensen dienen moet: de prediking van Christus, de Gekruisigde, van Christus, de kracht van God en de Wijsheid van God.

Toen hij dan ook naar Korinthe ging, had hij zich voorgenomen onder de inwoners van deze Griekse stad niets anders te prediken dan 'Jezus Christus, en Die gekruisigd' (1 Kor. 2:2). Als hij met woorden van menselijke wijsheid gekomen zou zijn, zou hun geloof in wijsheid van mensen geweest zijn. Maar het moest zijn 'in de kracht van God'. Bij veranderde en vernieuwde levens moet het er niet om gaan dat het eigen-ik het middelpunt vormt, maar dat Jezus Christus de Grondslag en het Middelpunt is.

Jezus Christus is de enige Naam onder de hemel gegeven door Welke wij behouden moeten worden. Jezus wil zeggen: Jahweh is Redder. De onveranderlijke God is Zelf op aarde en in de kruisdood neergedaald, opdat wij door Hem verlost zouden worden en vernieuwd. We hebben daarom te erkennen dat wij vanwege onze zonden schuldig zijn, dat de dood en het oordeel ons verdiende loon zijn en dat alleen Gods genadige wil, door middel van het offer van het lichaam van de Heer Jezus, ons kan behouden en heiligen.

Christus is de Gezalfde van God, in Wie al de schatten van de wijsheid en de kennis verborgen zijn en Die we door het geloof hebben aan te nemen, in Wie we ook geworteld en opgebouwd, hebben te wandelen, met Wie we in dood en graf hebben in te gaan, om, opgewekt met Hem, het nieuwe leven te leven. Nog altijd, ook in onze tijd, met nieuwe eisen, nieuwe gedachten, nieuwe spreek- en schrijftaal, geldt de oude boodschap van het begin van het Christendom, voor allen, zonder onderscheid:

'Jezus Christus, en Die gekruisigd'.

J.N. Voorhoeve.