

NU OF NOOIT!

Je leeft maar één keer!

Je leeft maar één keer!

Misschien vindt u dit jammer; uw leven verloopt eigenlijk best wel prettig! Het gaat u behoorlijk voor de wind. Uw gezondheid is uitstekend, u hebt fijne relaties en u hebt geen financiële of materiële zorgen in het leven.

Je leeft maar één keer!

Misschien zegt u: 'Gelukkig' omdat u met veel tegenslagen te kampen hebt. U hebt wellicht het gevoel dat de moeite en het verdriet u boven het hoofd groeien. Door tegenslagen op materieel, financieel of het gebied van de gezondheid is het leven mogelijk een last geworden die u steeds moeilijker kunt dragen.

Je leeft maar één keer!

De één vindt het jammer en de ander vindt het een geruststellende gedachte.

Je leeft maar één keer!

Dit is ook een ernstige gedachte. Uw leven kunt u nooit meer overdoen; genomen beslissingen kunnen nooit meer veranderd of ongedaan gemaakt worden. Bij het sterven is alles vastgelegd! Gedane zaken nemen dan geen keer meer! God zegt in de Bijbel: 'Waar de boom valt, daar zal hij wezen' (Prediker 11:3) Bij het einde van uw leven staat uw eeuwige bestemming vast! Dan is uw lot beslist.

Je leeft maar één keer!

Tijdens dit éne leven moet u dus voorbereidingen treffen voor de eeuwigheid! U moet u voorbereiden 'om uw God te ontmoeten' (Amos 4:12). Aan deze ontmoeting kunt u niet ontsnappen; iedereen die leeft of geleefd heeft, zal voor Hem moeten verschijnen.

De plaats waar u de eeuwigheid zult doorbrengen, wordt ook in dit éne leven bepaald en is afhankelijk van het antwoord dat u hebt gegeven



op de oproep van de Heere Jezus: 'Laat u met God verzoenen (2 Korinthe 5:20)!'

Misschien vindt u dat u netjes leeft, iedereen het zijne geeft, wel godsdienstig bent en dat u geen verzoening nodig hebt.

Maar let op! Niet uw eigen inschatting, maar Gods beoordeling is bepalend waar u de eeuwigheid zult doorbrengen. God zegt: 'Want zij hebben allen gezondigd' (Romeinen 3:23).

Om met God 'in het reine' te komen moet u allereerst erkennen dat uw leven niet voldoet aan Gods eisen en u moet daarom dit 'oude' leven opgeven. Als u erkent dat de Heere Jezus voor u moest sterven en Zijn bloed heeft gegeven om uw zonden te verzoenen en als u Hem vraagt om u te redden, dan zegt de Bijbel dat u behouden bent.

Je leeft maar één keer!

Grijp daarom nú de genade aan die de Heere Jezus u aanbiedt.

Wanneer u Hem als uw Verlosser hebt aangenomen begint het echte leven.

Een leven van hoop, geborgenheid, blijdschap en echt vrede in uw hart.

Een leven met een zekere en hoopvolle toekomst!

Gedicht: Drie kruisen op Golgotha

'k Stond in de geest op Golgotha
en zag drie kruisen staan.

Eén kruis dat was voor mij bestemd,
Maar Hij, Hij hing daaraan.

Hij, Die geduldig leed en stierf
en riep: 'Het is volbracht!'

Is Hij het Godd'lijk Offerlam
ook voor uw schuld geslacht?

Verlossing is voor iedereen;
verzoening door Zijn bloed.

Bedenk toch, mens, dat u ook eens
de Zoon van God ontmoet.

Dan is Hij Rechter en u knielt
gedwongen voor Hem neer,
maar zalig wie het nu reeds doet
en Hem aanvaardt als Heer.

Nú is het nog genadetijd.
Nu nodigt Vaders Zoon



tot 't eeuwig heerlijk Bruiloftsmaal,
Zijn overwinningsloon.

Hij maakt wie om genade smeekt
voor 't eeuwig Feest gereed.
Wie door Zijn bloed gereinigd is,
geeft Hij het bruiloftskleed.

Naar N.C. Otgaar



Geloof in de Heere Jezus Christus
en gij zult behouden worden
(Handelingen 16:31).

Wie de Zoon heeft, die heeft het leven;
wie de Zoon van God niet heeft,
die heeft het leven niet
(1 Johannes 5:12).

Deze evangelisatie-flyer is verkrijgbaar bij:
© EVANGELIE LECTUUR /
ST. UIT HET WOORD DER WAARHEID
Postbus 260, 7120 AG Aalten, Nederland
Tel.: 0543 - 471746
Fax: 0543 - 478533

E-mail: info@uhwdw.nl (voor informatie en correspondentie)
bestel@uhwdw.nl (voor bestellingen)