

'Gedenkt uw voorgangers'

In memoriam broeder J.H. (Jan) van den Elst

"Gedenkt uw voorgangers, die het Woord van God tot u gesproken hebben; beschouwt het einde van hun wandel en volgt hun geloof na".

(Hebr. 13:7)

De Heer heeft op 15 oktober 2001 in Zijn grote genade onze broeder van den Elst uit Arnhem op 85-jarige leeftijd Thuisgehaald. Hij is nu daar waar zijn hart naar verlangde, namelijk 'met Christus te zijn'. In het paradijs, waar hij met miljarden verlost en nu al onuitsprekelijke dingen hoort en zich met hen intens verblijdt in de heerlijkheden van de Persoon van zijn Heiland, onze Heer Jezus Christus. Zouden wij hem terugwensen en hem deze kostbare heerlijkheid willen misgunnen? Nooit immers!

Toch zullen wij hem hier missen. Tientallen jaren is hij op conferenties, grote vergaderingen en in samenkomsten van plaatselijke vergaderingen Gods kinderen in binnen- en buitenland tot een grote zegen geweest en heeft hij in zijn dienst voor zijn Heer, met blijmoedigheid en liefde in zijn hart, zich zo vaak bijzonder tot de kinderen gericht. Hij sprak tot de kinderen en jongeren over de grote liefde van de Heer Jezus, over de kostbaarheid van de Persoon van de Heer Jezus, over Zijn werk op het kruis van Golgotha.

Steeds was zijn laatste vraag aan de kinderen: "Wat is jouw antwoord op deze grote liefde van de Heer?" Tientallen jaren gaf hij met veel blijdschap ook Bijbellessen aan honderden jongeren die zo'n belangrijke plaats innamen in zijn hart. Door zijn grote liefde voor kinderen hadden hij en zijn vrouw ook een warm hart voor het Werk van de Heer in Egypte, met name voor het werk in de school van zuster Heleen Voorhoeve in Tema. Daarin waren zij a.h.w. medewerkers. Ook heeft onze broeder in het verleden voor het blad "Uit het Woord der Waarheid" artikelen aangeleverd die velen zeer gediend hebben.