

In memoriam broeder Jacob de Blaauw

Op 16 mei 2012 heeft de Heer broeder Jacob de Blaauw op 93-jarige leeftijd tot Zich genomen in het Paradijs. Bijna 70 jaar waren onze broeder en zuster De Blaauw-Springer met elkaar getrouwd.

Na zijn bekering heeft hij de kostbaarheid van Zijn Verlosser en Heer, Zijn werk op het kruis van Golgotha, maar ook de waarheden over de Gemeente van God en de toekomst van onze Heer Jezus Christus leren kennen. En zoals op de begrafenis getuigd werd: 'Daarover heeft onze broeder niet gezwegen, maar dit aan velen doorgegeven'.

In zijn leven heeft broeder De Blaauw jarenlang de Heer mogen dienen te midden van de broeders en zusters te Winschoten, maar ook in Noord-Duitsland. Als bestuurslid van de Stichting Uit het Woord der Waarheid heeft hij een aantal jaren samen met broeder H.L. Heijkoop dit werk mogen ondersteunen. Ook nadien heeft hij menig kritisch, maar toch opbouwend advies aan de opvolgers mogen doorgeven. Voor deze hulp zijn wij de Heer dankbaar.

Onze broeder heeft ook in boekvorm twee leerrijke Bijbeloverdenkingen mogen schrijven, en wel over de Bijbelboeken Jozua en Nehemia. Bij het lezen van deze beschouwingen leert de lezer ook het innerlijk van onze broeder kennen. De conclusie kan niet anders zijn dan dat hij dat wat hij zelf bezat in gemeenschap met zijn Heer, tot zegen mocht doorgeven aan anderen.

In de Bijbelverklaring over het Boek Jozua eindigt broeder De Blaauw zijn beschouwing door er op te wijzen hoe kostbaar het is vanaf 'de heuvel' de dingen te mogen bezien. De apostel Paulus zegt in Fil. 3:12-21 dat hij 'naar de prijs van de hemelse roeping van God in Christus Jezus' jaagt; zijn oog was op het einddoel gericht, namelijk het aanschouwen van de verheerlijkte Christus in de heerlijkheid. Zo ging de apostel zijn weg in dit aardse tranendal. Hoeveel groter staat het voorbeeld van de Heer Jezus Zelf voor onze aandacht. Hij zag de vreugde die voor Hem lag, te weten het einddoel, de vervulling. Dát gaf Hem de kracht om die diepe weg van lijden te gaan (Hebr. 12:2,3)!

We mogen zeggen dat in de laatste moeilijke jaren van onze broeder en zuster De Blaauw in het verpleegtehuis in Amerongen dit 'uitzicht op de heerlijkheid hierna' ook hun kracht en moed hebben gegeven!