

Ik weet...

Ik weet dat mijn Verlosser leeft,
en dat Hij nimmer mij begeeft.
Dit weet ik: niets ontbreekt mij meer
nu ik mag roemen in mijn Heer.

Ik weet mij van de dood bevrijd
en voorbestemd tot heerlijkheid;
ik weet mij met Hem opgestaan
en 't nieuwe leven ingegaan.

Dit weet ik: dat God met mij is!
Zijn macht is groot, Zijn trouw gewis.
Ik weet dat Hij mijn beden hoort,
en mij zal geven naar Zijn Woord.

Ik weet dat al wat mij ontmoet
zal medewerken tot mijn goed.
Ik weet mijn weg door God bepaald,
en dat Zijn leiding nimmer faalt.

Ik weet in Wie ik heb geloofd
en dat geen macht mij Hem ontroofd.
Ik weet dat ik Hem eens zal zien
en eeuwig lof en dank zal biên.

Ik weet: als d' aardse tent vergaat,
een eeuwig huis voor mij bestaat.
Ik weet - o veilig, zalig lot! -
mij gans geborgen bij mijn God.

H. la Rivière.